

NATIVE TRAVEL



Enjoy another world!

Rondreis Mongolië - Avontuurlijke Trektocht door de Altai – 14 dgn - reiscode MT.04



Startdatum : iedere dag mogelijk tussen 1 juni en 15 september
Zwaarte trektocht : medium tot pittig
Start en eindpunt : Ulanbaatar

Reisbeschrijving

Deze indrukwekkende reis neemt je mee naar de ongerepte wildernis van West-Mongolië. Je gaat naar het Altai Tavan Bogd National Park, waar de hoogste bergen van Mongolië liggen. De Altai zijn woest, ongenaakbaar en mysterieus. Je vindt er met sneeuw bedekte bergtoppen, prachtige meren en volop wildlife. Het is één van de weinige gebieden in de wereld waar het zeldzame sneeuwuipaard nog voorkomt. De regio is een paradijs voor wandelaars. Tijdens de reis maak je dan ook een 7-daagse trekking door de Tavan Bogd Holy Mountains. Onderweg spot je ongetwijfeld adelaars (met een spanwijdte tot 2,5 meter), elanden en ander wildlife. Natuurlijk maak je ook kennis met de Kazakken en hun unieke levensstijl en tradities!

Dag tot dag beschrijving

O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D = inclusief diner

Dag 1: Aankomst Ulanbaatar (D)

Ontvangst op het vliegveld of station van Ulanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Je wordt naar je hotel gebracht in het centrum van Ulanbaatar. Mongolië heeft 3 miljoen inwoners, waarvan maar liefst 1,8 miljoen mensen in Ulanbaatar wonen. In het centrum wordt het straatbeeld gedomineerd door logge panden uit het communistische tijdperk en moderne hightech gebouwen, terwijl in de buitenwijken mensen deels nog in traditionele ger's wonen.

Optioneel 1: Highlights Ulanbaatar

Samen met een gids ga je op pad voor een interessante stadstour. Ganden Khiid is het belangrijkste boeddhistische klooster van Mongolië. Met kleurrijke tempels, monniken in rode gewaden, gebedsmolens én het 26 meter hoge Migjid Janraisig beeld. Bij het grote Sukhbaatar plein vind je het parlamentsgebouw, de opera, het beroemde beeld van Dzengis Khan en de Mongolian Stock Exchange. Het winterpaleis van Bogd Kahn doet tegenwoordig dienst als een museum, met door de laatste koning van Mongolië verzamelde objecten. Als het om de tijd kan bezoek je ook nog Choijin Lama Temple. Verstoep tussen grauwe Sovjet-panden zijn deze tempels een oase van architectuur en oude geschiedenis.

In de avond word je verwelkomd met een geweldige voorstelling in het Tumen Ekh theater. Je gaat genieten van traditionele instrumenten, nationale liederen en de beroemde Mongoolse keelzang. Dit spektakel duurt circa een uur. Aansluitend bieden we je een welkomstdiner aan.

Hotel

Dag 2: Ulanbaatar via Olgii naar Altai Tavan Bogd National Park (OLD)

In de ochtend word je opgehaald bij je hotel en naar het vliegveld gebracht. Je vliegt met een binnenlandse vlucht naar Olgii, in het meest westelijke deel van Mongolië. Je bent hier in een



hele andere wereld dan in Ulanbaatar. Het grootste deel van de inwoners van Olgii zijn Kazakh. Zij leven nog altijd een traditioneel nomadenbestaan. Olgii is het centrum van de traditionele Kazachse taal, sport en cultuur.

Aangekomen in Olgii ontmoet je je gids en begeleiders. Je stapt in de auto en rijdt de eerste 100 km richting het Altai Tavan Bogd National Park. Het National Park ligt ten zuiden van Tavan Bogd, de hoogste berg van Mongolië. Het gebied is een paradijs voor wandelaars! In het park vind je de Khoton, Khurgan en Dayan meren. Deze meren zijn de bron van de Khov Gol rivier die uitmond in het grote Khar Us Nuur meer. In het indrukwekkende landschap leven vele diersoorten. Naast wilde schapen kun je er rode herten, steenmarters, steenbokken, elanden en adelaars spotten. Met wat geluk zie je zelfs beren of het zeldzame sneeuwluienaar.

In de middag sla je je tent op. Je slaapt in tweepersoonstenten. Daarnaast is er een kooktent en wordt er in het kamp een scherm opgehangen voor 'de badkamer met toilet'. De badkamer bestaat uit een kom waswater en het toilet is een gat in de grond. Eenvoudig en puur!

Tent

Dag 3: Vervolg reis naar Altai Tavan Bogd National Park (OLD)

Na het ontbijt breek je het kamp op en vervolg je je weg naar het Altai Tavan Bogd National Park. Onderweg zie je verschillende oude standbeelden en archeologische begraafplaatsen. Geef het gerust aan als je ergens wilt stoppen om rond te kijken. Na een rit van ca. 140 kilometer kom je aan bij de kampeerplaats, dichtbij de Kazakh-nomaden.

De Kazakh stammen af van een volk dat tussen de 13^e en 15^e eeuw op Turks grondgebied leefde. De meeste Kazakken wonen in Kazachstan, maar een deel is ook gevestigd in west-Mongolië. De bevolking hier bestaat voor zo'n 90 procent uit Kazakken. Ze kwamen voor het eerst naar de Mongoolse kant van de Altai in de 19^e eeuw. Ze deden dit om hun schapen te laten grazen op de alpenweiden in de zomermaanden en keerden terug naar Kazachstan voor de winter. In 1921 kwam er een permanente grens, waardoor de Kazakken in Mongolië een lange tijd geïsoleerd hebben geleefd. De Kazakken uit west-Mongolië zijn er beter in geslaagd om hun cultuur en tradities te bewaren dan de Kazakken uit Kazachstan. Om in hun levensonderhoud te voorzien hoeden de meeste Kazakken schapen, geiten, paarden en kamelen. Echter bestaat er nog een oude traditie; het jagen op o.a. vossen met adelaars. De naam Kazakh heeft een toepasselijke betekenis, namelijk; 'steppezwerper en onafhankelijke strijder'.

In de middag kun je alvast genieten van een korte wandeltocht. 's Avonds maak je kennis met de lokale assistenten. Zij zullen, samen met de kamelen die ze huren van de nomaden, de bagage dragen tijdens de trekking. De komende 7 dagen is er geen voertuig beschikbaar. Dus gaat alles op de oude beproefde manier, met kamelen à la de zijderoute van lang geleden.

Tent

Dag 4: Trekking naar Tavan Bogd Holy Mountains (3100m) (OLD)

Na een stevig ontbijt is het tijd om te starten met de trekking door de Tavan Bogd Holy Mountains. Tijdens de tocht kun je genieten van een adembenemend uitzicht op de gletsjers en de hoogste bergen van Mongolië. Na 4 a 5 uur wandelen kom je aan op de kampeerplaats op de rand van de 12 km lange Potaniin-gletsjer. Sommige mensen vinden het leuk om over de gletsjer te lopen maar beter doe je dit niet. Er zitten diepe sneeuwklommen tussen het ijs.

Tent



Dag 5: Naar de top van Malchin Mountain (4051m) (OLD)

Vandaag staat een pittige klim naar de top van de Malchin-berg op het programma. De top ligt 4051 meter boven zeeniveau en is de laagste van de Tavan Bogd range. De berg ligt tegen de grens met Rusland en biedt een spectaculair uitzicht over de Potaniin-gletsjer en de witte bergtoppen van Altai Mountains. Als je weer terug bent kun je relaxen in het kamp.

Tent

Dag 6: Trekking naar Shiveet Khairkhan Mountain (2500m) (OLD)

Na het ontbijt ga je op pad naar de Shiveet Khairkhan bergen. De eerste 18 km loop je langs de Tsagaan-rivier door een mooi dal. Vervolgens bereik je de Shiveet Khairkhan-mountain. De berg is heilig voor de lokale bevolking. In dit gebied leven veel kudde's wilde steenbokken.

Na de trekking ga je op bezoek bij een Kazak nomaden familie. De joert van de Kazakken zit anders in elkaar dan een traditionele Mongoolse ger. De joerts hebben geen steunpalen onder het latwerk. Verder zijn ze groter, breder en rijker versierd. Binnen vind je Tush (wandkleden) en Koshma (vilttapijten) versierd met dierenmotieven. Vaak hangt er ook een zakje met een koran. De meeste Kazakken zijn namelijk sunni islamitisch. Ze zijn zeker niet orthodox in de leer en houden er een vrije variant van de islam op na.

Tent

Dag 7: Ontdek oude kunst - UNESCO World Heritage Site - Khar Salaa (2450m) (OLD)

Vandaag maak je een trekking van ca. 20 km door de Khar Salaa-vallei. Tijdens de tocht ontdek je deerstones en rotstekeningen uit de prehistorie. Deerstones zijn oude megalieten met ingekerfde symbolen die over een groot gebied voorkomen, van Zuid-Siberië tot in Oost-Europa en met de grootste concentratie in Noordwest-Mongolië. De naam komt van de afbeeldingen van hertachtigen, waarschijnlijk rendieren in vliegende galop. De hertenstenen dateren uit de bronstijd. Latere culturen hebben de stenen voor hun grafheuvels en andere doeleinden hergebruikt. De rotstekeningen zijn zorgvuldig in de bergen en kliffen gegrift. Je vindt tekeningen en gravures van dieren, jachtaferelen en rituele scènes. De kunstwerken hebben verschillende afmetingen. Ze variëren van een klein Argali-schaap van twee centimeter tot een levensgroot paard. Tijdens de hike kom je ook langs een paar kleine meren, die het leefgebied zijn van watervogels.

Tent

Dag 8: Trekking naar Takhilt Mountain Pass (3300m) (OLD)

De eerste 7-8 km 'klim' je naar de Takhilt-pas. Het kruisen van Takhilt is inspannend, vooral wanneer de pas bedekt is met sneeuw! De volgende ca. 10 kilometer loop je door Bear Valley. De Bear-vallei is een spectaculaire plek met een fantastisch landschap, omringd door bergen en met watervallen en kristalheldere meren. Vroeger gebruikten de nomaden deze vallei als kortere route tijdens hun migratie. Wanneer de zomer voorbij was trokken ze, samen met hun bepakte kamelen en kuddes vee, weer terug om te overwinteren. Door gebruik te maken van deze vallei hoefden ze het niet om te lopen. Sinds die tijd is de vallei niet veel veranderd. Het pad dat vroeger door de nomaden is ontstaan wordt nu ook gebruikt voor de trektocht.

Tent



Dag 9 en 10: Trekking naar het Khoton-meer (2200m) (OLD)

De komende twee dagen loop je naar het Khoton-meer. Het meer ligt aan de voet van het Altai-gebergte op een hoogte van 2200m. Het heeft een oppervlakte van zo'n 50 vierkante kilometer en een diepte van 8,5 meter. De eerste dag loop je zo'n 16 tot 18 km. Je slaapt op een prachtige plek waar je een spectaculair uitzicht hebt over de meren van het park. Vervolgens moet je nog 25 kilometer lopen totdat je aankomt bij het mooie Khoton-meer. Hier kun je genieten van het uitzicht. Bij windstil weer zie je de reflectie van de omringende bergen in het meer. Je wordt geregistreerd bij de border military base van Aral Tогоi.

Tent

Dag 11: Relaxen, Rotstekeningen en Kazakh (2200m) (OLD)

Na het ontbijt loop je naar een plek waar je honderden prehistorische rotstekeningen kunt bewonderen. Vervolgens ga je naar je Kazakh-familie en ontdek je hun traditionele levensstijl. Vraag ze bijvoorbeeld naar hun unieke traditie; het trainen van adelaars voor de jacht. Vaak wordt hun gastvrijheid bekroond met een glaasje wodka! In de middag kun je relaxen, een échte Mongoolse maaltijd leren bereiden en traditionele Kazakh-games spelen, leuk!

Tent

Dag 12: Naar Olgii (OLD)

Na het ontbijt neem je afscheid van de gids, lokale begeleiders en de kamelen. Vervolgens stap je in de auto en rijd je naar Olgii. Het stoffige stadje heeft een heel eigen sfeer. Het vee slentert hier los over straat. Olgii voelt als een western. Verken het stadje te voet. Je vindt er een aantal winkeltjes, restaurants en pubs. Ook is het leuk om een bezoekje te brengen aan het Aimag Museum, waar je meer te weten komt over de cultuur en geschiedenis van de Kazakh. Sla zeker ook de bazaar niet over. Je waant je hier eerder in Kazachstan dan in Mongolië. De beste tijd voor de markt is in de middag.

Gerkamp

Dag 13: Olgii naar Ulanbaatar (O)

Vandaag word je naar het vliegveld van Olgii gebracht voor de vlucht naar Ulanbaatar. Je wordt afgehaald van het vliegveld en naar je hotel gebracht. Je kunt zelf de hoofdstad verder verkennen. Ga bijv. naar de zwarte markt of bezoek het interessante National Museum. Natuurlijk kun je ook simpelweg een gezellig cafeetje uitzoeken. Waar je onder het genot van een drankje alle mooie belevenissen van de afgelopen weken nog eens de revue laat passeren.

Hotel

Dag 14: Vertrek (O)

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het vliegveld van Ulanbaatar gebracht. Hiermee komt er een eind aan een bijzondere reis waar je nog vaak met plezier aan terug denkt!



Prijs van deze reis

| Aantal reizigers | 2 pers. | 3-4 pers. | 5-7 pers. | 8-9 pers. | 10-12 pers. |
|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Prijs per persoon | € 2550 | € 2295 | € 2125 | € 1975 | 1795 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Toeslag éénpersoonskamer/ger | € 295 p.p |
|------------------------------|-----------|

Prijs optioneel

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| 1 | Highlights Ulanbaatar | € 80 p.p |
|---|-----------------------|----------|

Prijs inclusief

- Privé-vervoer in Mongolië zoals genoemd in de reisbeschrijving, incl. tax en brandstof
dag 1: privé-vervoer vliegveld Ulanbaatar – hotel Ulanbaatar
dag 2: privé-vervoer hotel Ulanbaatar – vliegveld Ulanbaatar
dag 2: privé-vervoer vliegveld Olgii – richting Altai Tavan Bogd National Park
dag 3: privé-vervoer naar Altai Tavan Bogd National Park
dag 12: privé-vervoer Altai Tavan Bogd National Park – gerkamp Olgii
dag 13: privé-vervoer gerkamp Olgii – vliegveld Olgii
dag 13: privé-vervoer vliegveld Ulanbaatar – hotel Ulanbaatar
dag 14: privé-vervoer hotel Ulanbaatar – vliegveld Ulanbaatar
- Twee overnachtingen in middenklasse hotel op basis van tweepersoons kamers.
- Tien overnachtingen in tenten op basis van tweepersoons privé-tent
- Eén overnachting in gerkamp op basis van tweepersoons privé-ger
- Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt L=lunch D= Diner)
- Mongoolssprekende chauffeur (inclusief alle maaltijden, overnachtingen, salaris en verzekeringen voor de chauffeur)
- Engelssprekende gids tijdens de trekking (inclusief alle maaltijden, overnachtingen, salaris en verzekeringen voor de gids)
- Mongoolssprekende kok en kameelbegeleiders tijdens de trekking (inclusief alle maaltijden, overnachtingen, salaris en verzekeringen voor de kok en begeleiders)
- Kamelen voor het vervoeren van de bagage, kampeerspullen en voedsel
- Excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving
- Kampeerbenodigdheden
- Entree Nationale Parken
- Tijdens de hele reis lokale Engelsprekende reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon)
- Garantie SGR
- Garantie Calamiteitenfonds

Prijs exclusief

- Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, fooi, wassen kleding, overige maaltijden, etc.)
- Slaapzak en handdoek (nodig tijdens trekking)
- Mineraalwater, softdrinks en alcoholische dranken
- Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten en repatriëring)
- Boekingskosten à € 30 per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds)
- Visum Mongolië
- (Inter)nationale vluchten en/of treintickets *
- Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder 'prijs inclusief'

- * De binnenlandse vluchten boekt NativeTravel voor je. De internationale vluchten of treintickets kun je naar keuze zelf vastleggen of door NativeTravel laten boeken. De prijs van de retourvlucht Ulanbaatar-Olgii-Ulanbaatar is ca € 295 p.p.

Onze reisbestemmingen liggen buiten de 'westerse wereld', zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis. Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn. Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder beenruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapot gaan of een binnenlandse vlucht heeft vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding.

Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe.

