

NATIVE TRAVEL



Enjoy another world!

Rondreis Mongolië met Golden Eagle Festival – 18 dagen – reiscode MR.05



Startdatum	: 18 september 2021
Golden Eagle Festival	: 2 en 3 oktober 2021
Vervoer	: privévervoer
Overnachtingen	: hotel, gerkamp, tent, homestay
Start en eindpunt	: Ulanbaatar

Reisbeschrijving

Een magnifieke rondreis door Mongolië! Deze reis is uitermate geschikt voor liefhebbers van ongerepte natuur, wildlife, geologie, (pre)historische bezienswaardigheden, kamperen in de wildernis en de unieke cultuur van de Mongoolse nomaden en Kazakh. Eén van de (vele) hoogtepunten van de reis is het Golden Eagle Festival in het 'wilde westen' van Mongolië. Met o.a. kamelen- en paardenraces en eagle-hunting. Inclusief homestay bij een Kazakh-familie. Wil je écht wat bijzonders kies dan voor deze rondreis! Een once-in-your-lifetime-belevenis!

Dag tot dag beschrijving

O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D= inclusief diner

Dag 1: Aankomst in Ulanbaatar

Je wordt opgehaald van het vliegveld van Ulanbaatar en naar je hotel gebracht in het centrum van de stad. Mongolië heeft 3 miljoen inwoners, waarvan 1,8 miljoen mensen in Ulanbaatar wonen. De stad heeft desondanks een gemoedelijke sfeer. In het centrum wordt het straatbeeld gedomineerd door grote, logge panden uit het communistische tijdperk én moderne high-tech gebouwen, terwijl in de buitenwijken mensen nog in traditionele ger's wonen. Ulanbaatar heeft meerdere interessante bezienswaardigheden en musea en gezellige restaurantjes.

Optioneel 1: Highlights Ulanbaatar

Samen met een gids ga je op pad voor een interessante stadstour. Ganden Khiid is het belangrijkste boeddhistische klooster van Mongolië. Met kleurrijke tempels, monniken in rode gewaden, gebedsmolens én het 26 meter hoge Migjid Janraisig beeld. Bij het grote Sukhbaatar plein vind je het parlamentsgebouw, de opera, het beroemde beeld van Dzengis Khan en de Mongolian Stock Exchange. Het winterpaleis van Bogd Kahn doet tegenwoordig dienst als een museum, met door de laatste koning van Mongolië verzamelde objecten. Als het om de tijd kan bezoek je ook nog Choijin Lama Temple. Verstoopt tussen grauwe Sovjet-panden zijn deze tempels een oase van architectuur en oude geschiedenis.

Hotel

Dag 2: Ulanbaatar naar Uran-Togoo Tulga Uul National Park (OLD)

Reisuren: ca. 6

Je wordt opgehaald bij je hotel en reist richting het noordwesten. Zodra je Ulanbaatar uitrijdt ben je in de ongerepte natuur van Mongolië en kom je de eerste ger's en kuddes paarden tegen. Het landschap laat zich van verschillende kanten zien, van golvende groene heuvels tot



aan rotsgebergte. In de middag sla je je tent op in het Uran-Togoo Tulga Uul National Park. Een bijzondere ervaring! Je slaapt in tweepersoonstenten. Daarnaast is er een kooktent en wordt er in het kamp een scherm opgehangen voor 'de badkamer met toilet'. De badkamer bestaat uit een kom waswater en het toilet is een gat in de grond. Eenvoudig en puur!

Tent

Dag 3: Uran-Togoo Tulga Uul National Park naar Ikh Uul (OLD)

Reisuren: ca. 4

Nadat het kamp is opgebroken ga je weer op pad. Je rijdt via een mooie route verder naar het noordwesten. Onderweg kun je genieten van het magnifieke landschap, wildlife en de kleine gehuchten die je tegenkomt. De asfaltwegen hebben inmiddels plaatsgemaakt voor hobbelige off road paden. Onderweg kom je ongetwijfeld nomaden tegen. Veel reizigers zie je hier niet. Het kamp wordt vandaag opgeslagen bij de langste rivier van Mongolië, de Selenge. Je kunt 's middags op eigen gelegenheid of met je gids een mooie wandeltocht maken.

Tent

Dag 4: Ikh Uul naar Khovsgol Nuur (OLD)

Reisuren: ca. 4

Vandaag reis je naar het beroemde meer van Mongolië, Khövsgöl Nuur. Veel nomaden hebben hun gerkampen hier opgeslagen. Het meer zit vol met vis en er is genoeg te grazen voor het vee. Het 2760 km² grote Khövsgöl Nuur is een van de zoetste én diepste meren ter wereld. Het zou twee procent van al het zoete water op aarde bevatten. Bijna honderd kleine riviertjes uit de omliggende bergketens komen samen in het kristalheldere water. Via de Egiin Gol-rivier is Khövsgöl Nuur verbonden met het Baikal-meer in Siberië. De regio staat bekend om haar rendierherders, het diep in de cultuur gewortelde sjamanisme én de rijkdom aan wildlife.

Gerkamp

Dag 5: Khovsgol Nuur (OLD)

Vandaag ga je op pad om de omgeving te verkennen. Het landschap is van een woeste schoonheid en je kunt hier dan ook geweldige hikes maken. Afhankelijk van je conditie en wensen kies je voor een relaxte wandeling of een pittige trektocht. Je kunt ook met een boot het meer op om de omgeving vanaf het water te bekijken (optioneel). Of een mooie paardrijdtocht maken (optioneel). Je vindt in deze streek veel wildlife. Er komen o.a. muskusherten, elanden, rendieren, bruine beren, wolven en sneeuwluipaarden voor.

In deze regio woont het rendiervolk, de Tsaatan. Ze leven in tipi's op de taiga, waar ze rondtrekken met hun rendieren. De meeste nomaden gebruiken hun kuddes ook voor het vlees. De Tsaatan doen dit niet, voor hen zijn de rendieren heilig. De Tsaatanen maken kaas, yoghurt en melkthee van de melk van de rendieren. En het haar wordt gebruikt voor kleding. De rendieren spelen ook een grote rol als rijdier en om sledes te trekken. Omdat de rendieren regelmatig vers mos nodig hebben moeten de Tsaatan vaker verkassen dan andere nomaden.

Misschien is het ook mogelijk om op bezoek te gaan bij een sjamaan. Het sjamanisme is nauw verweven met het dagelijkse leven van de Tsaatan. Wanneer een Tsataan problemen



heeft of ziek is wordt er een beroep gedaan op de sjamaan. Iedere sjamaan heeft eigen hulpgeesten die helpen bij de genezing of het oplossen van problemen.

Gerkamp

Dag 6: Khovsgol Nuur via Bürenhaan Mountains naar Tunamal Nuur (OLD)

Reisuren: ca. 6

Je reist verder naar het zuidwesten. Als eerste maak je een stop in Uushigin Uver. Hier vind je één van 's werelds grootste verzameling deerstones. Een deerstone is een prehistorische monoliet met ingekerfde symbolen. De stenen dateren waarschijnlijk uit het midden van de bronstijd, 1500 – 800 v.chr. Op een afgesloten terrein van 2 bij 6 km staan meer dan 70 uitzonderlijk goed bewaard gebleven beelden. Via het Bürenhaan-gebergte reis je naar het kleine maar mooie Tunamal-meer, waar het tentenkamp weer wordt opgezet.

Tent

Dag 7: Tunamal via Bulnai Mountains naar Telmen Nuur (OLD)

Reisuren: ca. 4-5

De reis gaat vandaag via de geologisch zeer interessante Bulnai-crack. Het is de langste aardbevingsscheur ter wereld. De 350 km lange scheur ontstond tijdens een aardbeving in 1905 en is nog altijd goed zichtbaar in het landschap. Een fascinerende aanblik.

De regio waar je vandaag doorheen reist is het koudste gebied van Mongolië. In de winter kan het er wel -55°C worden. De eindbestemming voor vandaag is het mooie Telmen Nuur. Het meer ligt op de grens van twee klimaatzones en je ziet rond het meer dan ook een gevarieerd landschap, van zandduinen en bossen tot aan rotsgebergte. Je overnacht in de tent.

Tent

Dag 8: Telmen Nuur naar Khyargas Nuur National Park (OLD)

Reisuren: ca. 6

Het bosrijke gebied maakt plaats voor rollende heuvels en wijde steppes. In de middag kom je aan bij je kampplaats. Vanaf de noordoostkant van het gebied, Hetsuu Had, heb je een prachtig uitzicht op het meer en haar vele vogelsoorten.

Tent

Dag 9: Khyargas Nuur naar Kharkhiraa Mountains (OLD)

Reisuren: ca. 5-6

Je komt nu in de westelijk Uvs-provincie. Vanaf het kleine Shaazgai-meer heb je een perfect uitzicht op de besneeuwde bergreuzen van de Kharkhiraa-range. De regio wordt bevolkt door de nomadenstammen van de Dorvod, Bayad en Khoton. De Dorvod komen van oorsprong uit de Xinjiang regio in China. De Bayad komen oorspronkelijk uit het uiterste westen van het



huidige Mongolië en werden in de 13^e eeuw door Dzjengis Khan tot Mongols omgedoopt. De Khotons zijn afstammelingen van Turkse krijgers en kwamen pas na 1753 in Mongolië wonen. Anders dan andere Mongolen hangen de Khotons een 'mengelmoes' van de islam en de traditionele Mongoolse natuurreligie aan. Je overnacht in het tentenkamp.

Tent

Dag 10: Kharikhiraa Mountains (OLD)

Je bent in de regio van de, niet voor niets, op de Unesco-lijst staande Uvs Nuur Basin. Het unieke steppe-ecosysteem is deel van een grote verscheidenheid aan migrerende vogels, zowel zoetwater- als zeewatervogels. Ook komt er veel wildlife voor, zoals een zeldzame soort van de springmuis-familie, de marmerbunzing, sneeuwlui paarden, het Siberische dikhoornschaap en ibexen. De adembenemende omgeving nodigt uit tot het maken van zwerftochten. Je kunt kiezen voor een makkelijke of een meer uitdagende wandeltocht.

Tent

Dag 11: Kharikhiraa Mountains naar Khovd River (OLD)

Reisuren: ca. 5

Je reist verder naar de meest westelijke provincie van Mongolië, Bayan-Ulgii. Je ziet het machtige Altai-gebergte aan de horizon verschijnen, met besneeuwde bergpieken van meer dan 4000 meter hoog. De regio wordt voornamelijk bewoond door de Kazachen, een van oorsprong Turks volk dat zich tussen de 13 en 15^e eeuw over Kazachstan, Rusland en Mongolië verspreidde. Je slaat je kamp op bij een mooie spot aan de Khovd-rivier.

Tent

Dag 12: Khovd River naar Kazakh Eagle hunters family (OLD)

Reisuren: ca. 4

Je bent te gast bij een eagle hunters familie. Het jagen met adelaars is een eeuwenoude traditie onder de nomaden van centraal-Azië en wordt in deze streek nog volop uitgeoefend. De kunst van het jagen wordt van vader op zoon doorgegeven. De stearend, zoals de golden eagle in het Nederlands heet, heeft een lengte van 80 tot 90 cm met een spanwijdte tot 2,25 m en is daarmee een van de grootste adelaars. De stearend kan zelfs een kleine prooi op meer dan twee kilometer afstand onderscheiden.

Tent

Dag 13 en 14: Kazakh Eagle hunters family naar Altai Mountains (OLD)

Reisuren: ca. 5

Je reist naar het uiterste westen van Mongolië en slaat je kamp op in het Altai Tavan Bogd National Park, in de buurt van de 4374m hoge Mt Huyten. Deze twee dagen staan in het teken van de indrukwekkende natuur om je heen. Je kunt hier fantastische trektochten maken. Je vindt in dit gebied ook fascinerende prehistorische rotstekeningen, petrogliefen en stonemen.



Tent

Dag 15 en 16: Golden Eagle Festival in Olgii (OLD)

Reisuren: ca. 4-5

Enmaal per jaar, in het eerste weekend van oktober, komen de jagers uit Bayan Olgii en omstreken samen om met elkaar te strijden: welke combinatie jager-adelaar toont de meeste behendigheid, nauwkeurigheid en snelheid. Het Golden Eagle Festival wordt een paar kilometer buiten Olgii gehouden en is een authentiek volksfestijn. De programma-onderdelen met de adelaars worden afgewisseld met paarden- en kamelenraces en het super-macho vertoon tijdens *kukbar*, mannen die elkaar van hun paard proberen te trekken en *tenge ilu*, waarbij ruiters in volle galop spullen van de grond moeten oppakken. Je hebt alle tijd om van het spektakel te genieten.

Gerkamp

Dag 17: Olgii naar Ulanbaatar (O)

Je wordt naar het vliegveld gebracht voor de binnenlandse vlucht naar Ulanbaatar. In Ulanbaatar word je weer afgehaald en naar je hotel gebracht. Vervolgens kun je op eigen gelegenheid genieten van je laatste avond in Mongolië.

Optioneel 2: Traditional Show in het State Opera Theater met afscheidsdiner

Je kunt vanavond genieten van een geweldige voorstelling in het State Opera van Ulanbaatar. Met traditionele Mongoolse muziek, dans en songs. Ook de traditionele keelzang ontbreekt natuurlijk niet. Je sluit af met een diner. Een leuke afsluiting van je reis door Mongolië!

Hotel

Dag 18: Vertrek uit Ulanbaatar (O)

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het vliegveld gebracht. Vanaf hier vlieg je terug naar huis, bijzondere reiservaringen rijker!

Prijs van deze reis

Aantal reizigers	2 pers	3-4 pers	5-6 pers	7-9 pers	10-12 pers
Prijs per persoon	€ 3395 p.p	€ 3075 p.p	€ 2750 p.p	€ 2250 p.p.	€ 2150 p.p

Toeslag éénpersoons kamer/tent/ger *	€ 425 p.p.
--------------------------------------	------------

* In Olgii kunnen we je ivm de drukte rond het Golden Eagle Festival geen éénpersoonkamer garanderen. Dit is in de eenpersoonstoeslag meegenomen.

Prijs optioneel

Nr	Excursie	Prijs
1	Highlights Ulanbaatar	€ 80 p.p.
2	Traditional Show State Opera	€ 35 p.p.

Prijs inclusief

- Privé-vervoer overland in Mongolië, zoals genoemd in de reisbeschrijving, inclusief tax en brandstof
- Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 17 in hotels, gerkampen en tenten op basis van twee- en driepersoons kamers/tenten/gers.
- Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt L=lunch D=diner)
- Mongoolssprekende chauffeur (inclusief alle maaltijden, overnachtingen, salaris, verzekeringen en materialen voor de chauffeur)
- Engelsprekende Mongoolse gids van dag 2 t/m dag 16 (inclusief alle maaltijden, overnachtingen, salaris, verzekeringen en materialen voor de gids)
- Kampeerbenodigdheden
- Reispermits Mongolië
- Entree Nationale Parken
- Toegang Golden Eagle festival
- Tijdens de hele reis lokale reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon)
- Garantie SGR
- Garantie Calamiteitenfonds

Prijs exclusief

- Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, fooi, frisdrank en alcohol, overige maaltijden, etc.)
- Slaapzak en handdoeken
- Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten en repatriëring)
- Boekingskosten à €30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds)
- Visum Mongolië
- (Inter)nationale vluchten en/of treintickets
- Uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder 'prijs inclusief'

* De (inter)nationale vluchten kun je naar keuze zelf vastleggen of door NativeTravel laten boeken. De prijs van de vlucht Olgii-Ulanbaatar is ca € 350 euro p.p. Prijs afhankelijk van moment van boeking, incl. administratiekosten vliegmaatschappij en 15 kg ruimbagage. (extra bagage kan ter plaatse worden bijgeboekt)

Onze reisbestemmingen liggen buiten de 'westerse wereld', zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis. Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn. Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder ruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapot gaan of een binnenlandse vlucht heeft vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding.

Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe.

