

## **Rondreis Laos - Het Land van de Lao – 17 dagen – reiscode LR.02**



**Startdatum** : iedere dag van het jaar mogelijk  
**Beste reistijd** : tussen 1 november en 1 juni  
**Startpunt** : Vientiane  
**Eindpunt** : Pakse

### **Reisbeschrijving**

Een bijzonder mooie en afwisselende rondreis door Laos! Je reist van noord naar zuid door het land, waarbij je de leukste excursies onderneemt. Je reis start in Vientiane, de relaxte hoofdstad van Laos. Je vindt hier prachtige tempels, musea én gezellige terrasjes langs de Mekong. Vervolgens vlieg je naar het noord-oosten, naar het afgelegen Muang La. Het stadje ligt te midden van indrukwekkend karstgebergte en groene jungle. Je maakt hier o.a kennis met de Khamu, een van de bergstammen uit deze regio. De reis gaat verder, naar de oude koningsstad Luang Prabang. Je vaart over de Mekongrivier, naar de bijzondere grotten van Pak Ou. Als je vroeg opstaat kun je ook de unieke 'alm giving ceremony' van de monniken mee maken. Sla ook de ochtendmarkt en de Unesco-tempels niet over. Via Vang Vieng en de Kong Lor grotten in mid-Laos zak je af naar het zuiden. Je ontdekt Champassak en het beroemde tempelcomplex Wat Phou. Ook maak je een interessante dagtocht naar het ongerepte Xe Pian National Park. Je sluit de reis af met het magnifieke deltalandschap van '4000 islands' in het uiterste zuiden van Laos. Bij deze reis zie je alles wat Laos te bieden heeft!

### **Dag tot dag beschrijving**

O= inclusief ontbijt, L=inclusief lunch

#### **Dag 1: Aankomst in Vientiane**

Je wordt opgehaald van het vliegveld van Vientiane. De chauffeur staat voor je klaar bij de uitgang van het vliegveld en heeft je naam op een bordje staan. Je wordt per privé-auto naar je hotel gebracht. Hier wordt je opgewacht door een medewerker van ons lokale kantoor in Laos. Hij heet je welkom in Laos en zal een korte uitleg geven over het reisprogramma. Als je vragen hebt kun je deze stellen.

Vientiane is de hoofdstad en ook meteen de grootste stad van Laos. Toch is Vientiane vrij klein en relaxed. Afhankelijk van je aankomsttijd: het is leuk om alvast op eigen gelegenheid de omgeving te verkennen. In Vientiane vind je een meerdere interessante tempels die een bezoek meer dan waard zijn. Langs de Mekong-rivier vind je gezellige terrasjes waar je van een drankje, maaltijd én het prachtige uitzicht over de rivier kunt genieten.

#### **Dag 2: Vientiane (O)**

Geniet op eigen gelegenheid van Vientiane en omgeving of boek een excursie:

Optioneel 1: Highlights Vientiane (halve dag)

*Je wordt opgehaald bij je hotel en maakt samen met een cultuurgids een boeiende excursie. Als eerste breng je een bezoek aan Wat Sisaket. Dit is de oudste tempel in Vientiane. Alle andere tempels zijn ofwel gebouwd na Wat Sisaket, of moesten hersteld worden na de vernietiging van Vientiane in 1828 door Siam. Wat Sisaket is gebouwd in de stijl van de Siamees-boeddhistische*

architectuur en dit is waarschijnlijk de reden dat deze tempel als enige gespaard is door de Siamezen. De tempel bevat in totaal maar liefst 6840 Boeddhabeelden. Aan de overkant van de straat zie je Ha Pha Keo, deze is in 1930 gereconstrueerd. Deze prachtige tempel was vroeger het huis van Emerald Buddha. Nu vind je er een fraaie collectie van het kunstenaarschap van Laos. In het centrum zie je de Patuxai, ook wel de 'Gate of Triumph' genoemd. Het is midden vorige eeuw gebouwd om de gesneuvelde soldaten van Laos te herdenken. Vergeet niet om de Patuxai te beklimmen voor een adembenemend uitzicht over de stad. Ook ga je naar Wat Than Luang, dit is de belangrijkste en heiligste plek van Laos. De stupa is omringd door 30 kleinere stupa's. Volgens oude verhalen hebben boeddhistische monniken uit India deze stupa in de 3<sup>e</sup> eeuw na Christus gebouwd. Een rib van Boeddha zou binnen in de stupa verborgen liggen. Aansluitend bezoek je Wat Si Muang, deze tempel wordt om de meest uiteenlopende redenen bezocht. Door vrouwen die graag zwanger willen worden tot eigenaren van een nieuwe auto die hun aankoop laten zegenen. Als laatst ga je naar het COPE bezoekers centrum. Hier leer je over de 'Secret War' waardoor Laos het meest gebombeerde land in de geschiedenis is.

#### Optioneel 2: Hungry Vientiane Foodtour (halve dag, inclusief lunch)

Vandaag ga je van Laotiaanse lekkernijen genieten! De tour start met het maken en proeven van Kao Larm. Een traditioneel dessert gemaakt van kleefrijst en kokosnoot, geroosterd in een bamboestengel. Lekker! Daarna ga je naar de lokale markt waar je een grote diversiteit aan Laotiaans ingrediënten vindt. Je hebt natuurlijk alle tijd om over de markt te slenteren en je te verwonderen over alles wat je hier tegenkomt. Vergeet niet om de traditionele Laotiaanse koffie te proeven! De lunch ga je vandaag zelf bereiden. Je brengt hiervoor een bezoek aan een populair Kao Piak restaurant. Kao Piak is een typisch Laotiaanse soep, gemaakt van een geurige bouillon en handgemaakte rijstnoedels. Je kunt een kijkje in de keuken nemen en helpt mee met het bereiden van je eigen Kao Piak. In de Tham Mak Houng leer je hoe je de lekkerste groene papaja-salade maakt. Samen met de locals ga je genieten van je zelfgemaakte lunch.

#### **Dag 3: Vientiane via Oudomxay naar Muang La (O)**

Na het ontbijt word je opgehaald voor de rit naar het vliegveld van Vientiane. Vanaf hier vlieg je naar Oudomxay. Bij aankomst op het vliegveld van Oudomxay word je weer opgehaald. Je chauffeur brengt je naar Muang La, waar je incheckt in je resort. Hier heb je de tijd aan jezelf.

Muang La ligt op de plek waar de Nam Nam- en La Phak-rivier samenkomen. Het sfeervolle Thai Lu plaatsje ligt te midden van groene palmbomen en jungle. De Thai Lu zijn één van de vele traditionele stammen. Behalve in Laos leven ze ook in China, Thailand, Myanmar en Vietnam. Muang La is bekend vanwege haar klassieke Thai Lu tempel. In de tempel vind je één van Laos meest vereerde boeddhabeelden, de Pra Singkham boeddha.

#### **Dag 4: Muang La (O)**

Na het ontbijt word je opgehaald door je gids en ga je lopend op pad om kennis te maken met het plattelandsleven van Pak La. Het dorp ligt net buiten het resort. Je hebt er een prachtig uitzicht over de Nam Pak-rivier, de zoutmijnen en de rijstplantages. Je maakt een ca. 2 à 3 uur durende wandeltocht door het gebied. Onderweg zie je hoe de Khumu op een duurzame manier gebruik maken van de natuurlijke bronnen in hun omgeving. De middag kun je zelf invullen. Kies bijvoorbeeld voor een warmwaterbad met water uit een natuurlijke bron. Tijdens het badderen kijk je uit over de Nam Pak rivier, héérlijk relaxed.

#### **Dag 5: Muang La naar Luang Prabang (O)**

Je staat vroeg op en reist na het ontbijt samen met je gids naar Luang Prabang. Onderweg maak je interessante excursies. Als eerste stop je om Ban Sang Hai te bezoeken. De lokale bevolking brouwt hier Lao Lao, een rijst-whisky. De whisky heeft een vrij milde smaak. Het is leuk om dit typisch Laotiaanse drankje eens uit te proberen.

Je vervolgt je weg naar Ban Pak Ou. Vanaf hier reis je per privé-boot naar de grotten van Pak Ou, de meeste bijzondere grotten van Laos. Het zijn niet zozeer de Pak Ou caves zelf die deze grotten zo indrukwekkend maken, maar de ruim 4000 boeddhabeelden die in de nissen en spelonken staan. Het is een waanzinnig mooi schouwspel. Reizigers noemen de grotten vaak de 'Pak Ou caves', dat 'grotten aan de monding van de Ou-rivier' betekent. Maar Laotianen noemen ze de Tam Ting, oftewel 'de grotten van de duizenden boeddha's'. Voordat het boeddhisme in Laos werd

geïntroduceerd, was deze plek al van religieuze betekenis. Al in de vroege middeleeuwen werd hier de geest van de natuur, Phi, aanbeden. Pas veel later toen het boeddhisme door de koninklijke familie werd omarmd, plaatsten gelovigen boeddhabeelden in de grotten.

Je reist per privé-boot door naar Luang Prabang. Je vaart heerlijk relaxed over de Mekong-rivier en kunt genieten van het kleurrijke leven langs de oevers. De omgeving is echt prachtig. Onderweg krijgt je Laotiaanse snacks en een drankje aangeboden.

## **Dag 6: Luang Prabang (O)**

Een aantal tips om vandaag op eigen gelegenheid te ondernemen:

- Beklim de 330 treden van Phousi Hill, vanaf de top heb je een adembenemend uitzicht over Luang Prabang, de Mekong-rivier en de omliggende bergen.
- Ga naar het Traditional Arts and Ethnology Center, je vind hier een schat aan informatie over de hedendaagse ethnische bevolkingsgroepen in Laos.
- Iedere avond wordt de 'Handicraft Market' gehouden, een leuke plek om souvenirs te kopen.
- Pak een terrasje aan de rivier en geniet van een Frans wijntje, Lao-bier of verse sapjes.
- Huur een fiets en breng een bezoek aan de dorpjes van de H'mong en Khamu
- Boek via je hotel een excursie naar het olifantenkamp net buiten de stad.

Je kunt ook kiezen voor onderstaande excursies:

### Optioneel 3: Citytour Luang Prabang (halve dag)

*Je gaat samen met een cultuurgids op pad voor een boeiende excursie door de historische werelderfgoedstad. Als eerst breng je een bezoek aan een van de meest populaire tempels van Vientiane; de Wat Xieng Thong. De 500 jaar oude tempel is adembenemend mooi en een goed voorbeeld van de klassieke Luang Prabang stijl. De tempel werd in de 16e eeuw gebouwd en ligt op de plaats waar de Nam Khan-rivier en de Mekong samen komen. De muren zijn bekleed met mozaïeken die het leven van de gewone Laotiaan uitbeelden. Er zijn verschillende vertrekken en stupa's met boeddha-beelden. Er is zelfs nog een uiterst zeldzaam boeddha-beeld dat dateert uit de tijd dat de tempel gebouwd werd. Een ander hoogtepunt van de tempel is de 12 meter hoge koninklijke lijkwagen. Na het bezoek aan de tempel maak je een mooie stadswandeling door de smalle straatjes en steegjes van Luang Prabang. Probeer te communiceren met de locals en kom alles te weten over de stad en zijn inwoners. Natuurlijk is je gids erbij om te vertalen als dit nodig is. Tijdens de wandeling loop je langs verschillende tempels en andere bezienswaardigheden. Wil je ergens stoppen? Geef dit dan gerust aan! Na de stadswandeling breng je een bezoek aan het nationale museum van Luang Prabang. Dit was vroeger het Koninklijke Paleis. Het werd aan het begin van de twintigste eeuw door de Fransen gebouwd en is een mix van Laotiaanse- en Khmer-architectuur. Je vindt er een bijzondere collectie boeddhabeelden en andere religieuze voorwerpen uit de oude tempels van Luang Prabang en omgeving.*

### Optioneel 4: Alms Giving Ceremonie

*Je staat héél vroeg op om een van de meest heilige boeddhistische tradities mee te maken; de aalmoes ceremonie, beter bekend bij zijn Engelse naam: Alms giving. Als de zon opkomt en de klokken luiden, vertrekken de boeddhistische monniken uit de verschillende tempels om hun dagelijkse maaltijd te verzamelen bij de lokale bevolking. De traditie dateert uit de 14e eeuw en nog steeds staat de bevolking elke ochtend vroeg op om eten voor de monniken te bereiden. Het is belangrijk om respect te tonen tijdens deze ceremonie. Kijk van een afstandje toe zodat je de ceremonie niet onderbreekt. Aansluitend breng je een bezoek aan de ochtendmarkt in het oude deel van de stad. Je zult je ogen uitkijken. Je vindt hier de meest exotische producten. Zoals 'lekkernijen' als kikkers, gedroogde spinnen en allerlei door elkaar heen kriewelende larven. Ook vind je er vele soorten, voor ons vaak onbekende, groenten en vruchten. Terug in het hotel kun je genieten van het ontbijt.*

### Optioneel 5: Rice Experience (halve dag)

*Na het ontbijt word je opgehaald en per tuktuk naar een rijstboerderij gebracht. De boerderij ligt in een idyllische omgeving, omgeven door bergen en groene rijstvelden. Vandaag leer je van alles over het proces van het planten en oogsten van rijst. De verschillende stappen die hierbij komen kijken worden je uitgelegd en gedemonstreerd door de lokale werknemers, erg leuk en educatief!*

*Zelf steek je natuurlijk ook de handen uit de mouwen. Je gaat aan de slag met het ploegen, planten, oogsten en bewerken van de rijst. Je krijgt hier hulp bij van buffel Susan ;-). Na al je harde werken is het tijd om de rijst te proeven! Je kunt genieten van 'sticky rice' met een lekkere traditionele dipsaus. Ook staan er rijstcrackers en andere rijstsnacks voor je klaar!*

#### Optioneel 6: Kuang Si waterval (halve dag)

*Vandaag ga je naar de Kuang Si-waterval, ten zuiden van Luang Prabang. Op de heenweg breng je een bezoek aan het interessante 'Living Crafts Centre'. Hier maak je kennis met de wevers die de oude Laotiaanse weeftraditie in stand houden. Vervolgens reis je door naar de Kuang Si-waterval, één van de grootste watervallen in Laos. De waterval is opgebouwd uit tufsteen. Dit wordt gevormd doordat kalkhoudend water van de rivier steeds nieuwe laagjes kalk achterlaat op organisch materiaal (mos, takjes, blaadjes). In de loop van de eeuwen kunnen kalkbarrières ontstaan die soms tientallen meters hoog worden. Hierbij worden overdekte ruimtes, tufgrotten, gevormd. De Kuang Si is één van de grootste tufsteenwatervallen van Zuidoost-Azië. Het water is diep-turkoois van kleur en perfect voor een verfrissende duik. Neem je zwemkleding dus mee! Aansluitend ga je naar de Sun bear-opvang. Hier worden beren opgevangen die bevrijd zijn uit handen van stropers. Ze worden uitgezet zodra ze weer in het wild kunnen leven. Goed werk!*

#### **Dag 7: Luang Prabang naar Vang Vieng (O)**

Je wordt opgehaald door je chauffeur en in ca. 6 uren naar Vang Vieng gebracht. De lange maar mooie reis gaat door een prachtig berglandschap afgewisseld met groene jungle. Het is leuk om onderweg te stoppen in één van de traditionele Laotiaanse dorpjes waar je doorheen komt.

Vang Vieng ligt temidden van prachtig gevormde kalksteenrotsen aan de Nam Song-rivier. Het is een toeristisch stadje maar de natuur is er overweldigend mooi. In de avond kun je genieten van de gezelligheid, restaurants en terrasjes langs de rivier.

#### **Dag 8: Vang Vieng (O)**

Vandaag kun je op eigen gelegenheid van Vang Vieng genieten. Huur bijvb een fiets, laat je met een rubberband de rivier afdrijven, doe de zipp-liner, steek via één van de bamboe-bruggen de Nam Song-rivier over en geniet van het prachtige karstgebergte, bijzondere grotten, kleine dorpjes en het kleurrijke lokale leven.

#### Optioneel 7: Ontdekkingstocht Vang Vieng (hele dag)

*Na het ontbijt staan je gids en chauffeur voor je klaar. Je wordt naar het noorden van Vang Vieng gebracht waar je begint aan een super leuke excursiedag. Je start in de Tham Sang grot, ook wel de olifanten-grot genoemd. De grot dankt zijn naam aan een groot stuk kalksteen dat op een olifant lijkt. In de grot zit een boeddhistische tempel verborgen. Vervolgens ga je door naar het enorme grottenstelsel van Tham Hoi. Je wandelt ca. 1 uur door de talrijke gangen van de grot. Je eindigt bij een kristalhelder ondergronds meertje waar je een duik kan nemen als je wilt. Daarna ga je naar de grot van Tham Loup. Deze staat bekend om zijn prachtige stalactieten. Aansluitend maak je een trektocht naar Ban Pha Thao, een traditioneel Hmong-dorpje waar je kennis maakt met de locals. Per kajak vaar je terug naar Vang Vieng.*

#### **Dag 9: Vang Vieng naar Vientiane (O)**

Je wordt opgehaald door je chauffeur en rijdt in ca. 3 uren naar Vientiane. Vervolgens heb je de tijd aan jezelf.

#### Optioneel 8: Xieng Khouan Boeddhapark (halve dag)

*Vandaag ga je naar het Xieng Khouan Boeddhapark. Je vindt hier meer dan 200 raadselachtige religieuze beelden. Het park werd gebouwd door Luang Pu Bunleua Sulilat een monnik die zowel het boeddhisme als hindoeïsme bestudeerde. Dit verklaart waarom er in het park niet alleen boeddhabeelden maar ook beelden van hindoeëgoden, demonen en dieren staan. De beelden hebben een uniek design met ieder hun eigen verhaal. Een van de meest opmerkelijke beelden is een enorme bol. De bol heeft drie verdiepingen die symbool staan voor hel, aarde en hemel. Je kunt de bol betreden via de mond van een demoon. Via trappen leg je de weg af van de hel naar de hemel. Op elke verdieping staan beelden die het niveau symboliseren.*

### **Dag 10: Vientiane naar Kong Lor (O)**

Vandaag reis je samen met je gids in ca. 6 uren naar mid-Laos. Je verruult de stad voor het relaxte plattelandleven in het prachtige dal van de Nam Hinboun-rivier. In deze streek vind je magnifieke kalksteenformaties, interessante grotten, ondergrondse rivieren en traditionele dorpjes. Tijdens je reis stop je natuurlijk een paar keer om van de omgeving te genieten. Zo bezoek je o.a. Wat Phabat Phonsan. Het ietwat geïsoleerde klooster van Wat Phabat Phonsan staat op de plek waar Boeddha, volgens de Laotianen, een voetafdruk in de aarde heeft achtergelaten. Na aankomst in Kong Lor kun je, samen met je gids of op eigen gelegenheid, alvast een mooie hike door de omgeving maken.

### **Dag 11: Kong Lor (O)**

Na het ontbijt ga je samen met je gids op pad door de schilderachtige omgeving. Bij de pier stap je over in een privé-boot om de zeven km lange Kong Lor-grot te verkennen. Het is de enige berggrot in Zuidoost-Azië die ondergronds doorkruist kan worden. Je vaart langs prachtige kalksteenklimmen en groene jungle. De grot is op sommige plaatsen wel 100 meter breed. In de grot leven verschillende zeldzame vogelsoorten en vleermuizen. Aan het einde van de grot ligt een pittoreske vallei. Hier maak je een mooie wandeltocht via dorpjes en kun je genieten van de relaxte sfeer op het platteland van Khammouane.

### **Dag 12: Kong Lor naar Pakse (O)**

Vandaag brengt je chauffeur je in ca. 8 uren naar Pakse. Een lange maar mooie reis. Pakse is de hoofdstad van de provincie Champasak en wordt ook wel de poort naar het zuiden genoemd. Deze stad is dé handels- en transport hub van Zuid-Laos. Ga op pad en ontdek de verborgen schatten van Pakse. Als je rondwandelt door de stad zie je vele oude Franse koloniale gebouwen, boeddhistische- en Chinese tempels. Niet ver buiten de stad zijn ook enkele zijdeverrijen te vinden waar hoogwaardige producten worden gemaakt. Natuurlijk kun je ook gewoon relaxen en ergens in een restaurantje genieten van vers gebrouwen Bolaven-koffie.

### **Dag 13: Pakse naar Champasak (O)**

Na het ontbijt brengt je gids je als eerste naar de kleurrijke Dao Heuang markt. Deze markt is een van de grootste in het land. Je vindt hier allerlei verschillende producten; van schoenen, huishoudelijke artikelen, sieraden en kleding tot verse groenten en fruit. Alles staat uitgestald in kraampjes of op zakken op de grond. Er zijn ook tientallen voedselkarren waarvan de heerlijke geuren je al van ver tegemoet komen. Leuk dus om een poosje rond te struinen.

Je reist door naar het tempelcomplex van Wat Phou, dat niet voor niets op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat. Het is één van de oudste archeologische vindplaatsen van Laos. Het strekt zich over meer dan 1400 meter lengte over de berg uit. De oude Khmer-tempels van Wat Phou zijn nóg ouder dan de beroemde tempels van Angkor Wat in Cambodja. De huidige ruïnes dateren uit de late 10<sup>e</sup> en begin 11<sup>e</sup> eeuw. Vanaf het hoger gelegen deel kun je het complex goed overzien. Net als de andere opmerkelijke Khmer-schatten in Zuidoost-Azië, werd de tempel gebouwd met zandsteen en lateriet. Wat Phou is opgedragen aan Shiva, één van de goden van de Hindu Trimurti. Je gids kan je er van alles over vertellen!

Aansluitend ga je naar je hotel in Champasak. Het stadje was in het verleden de hoofdstad van het oude Koninkrijk Champasak. Koningen hadden hier hun paleizen gevestigd. In 1945 werd het koninkrijk echter opgeheven door de Fransen en opgenomen in het huidige Laos. Champasak heeft een prachtige ligging, direct aan de Mekong-rivier.

Het is de moeite waard om 's middags een wandeling te maken door het stadje. Of huur een fiets om de omgeving te verkennen. Je kunt natuurlijk ook, met een mooi boek en een koud glas drinken bij de hand, wegdromen in een hangmat tussen de bomen langs de Mekong.

### **Dag 14: Champasak – Expeditie Xe Pian National Protected Area (OL)**

Na het ontbijt word je opgehaald door je chauffeur. Per boot en auto reis je naar Ban Kiet Ngong, een dorpje aan de rand van Xe Pian National Protected Area. Hier staat de lokale gids op je te wachten voor een bijzondere join-in excursie.

Het Xe Pian National Protected Area is maar liefst 240.000 hectare groot en loopt door tot aan de grens met Cambodja. Xe Pian is één van de belangrijkste natuurreservaten van Laos. Je vindt er een enorme hoeveelheid wildlife. Zoals olifanten, honingberen, gours (wilde os), tijgers en goudwang-gibbons. Een groot deel van het gebied bestaat uit vruchtbare wetlands. Een perfecte omgeving voor honderden verschillende vogelsoorten, reptielen en krokodillen.

De oorspronkelijke bewoners van Xe Pian zijn de Lavea. Ze hangen het animisme aan, een natuurgodsdienst waarbij de verering van voorouders en geesten een belangrijke rol speelt.

Samen met je gids trek je diep de jungle in. Onderweg vertelt hij je van alles over de planten, kruiden en bomen in het natuurreservaat. Je leert hoe de flora gebruikt wordt door de lokale bevolking, als voedsel en voor hun traditionele medicijnen. Als je geluk hebt spot je wilde olifanten. Let dus goed op of je een glimp van deze prachtige dieren opvangt. Onderweg kun je genieten van een lunch. Na een tijdje relaxen vervolg je de trekking terwijl je kijkt en luistert naar de verschillende soorten vogels in Xe Pian NP. Ook kun je misschien apen spotten. Je gids laat je 'the big hole' zien, die vroeger gebruikt werd om olifanten te vangen. Aan het eind van de middag ben je terug in Ban Kiet Ngong. Je chauffeur brengt je naar je hotel in Champasak.

### **Dag 15: Champasak naar 4000 Islands (O)**

Je wordt opgehaald door je chauffeur en naar je hotel op Don Khone Island gebracht in het diepe zuiden van Laos. Vervolgens maak je samen met een gids een fantastische boottocht over de Mekongrivier, die hier langs duizenden eilandjes stroomt. 'Indrukwekkend' is het juiste woord om dit gebied te beschrijven. Je vaart naar Kohne Phapheng, de Niagara-waterval van Azië. De waterval heeft een lengte van maar liefst 13 kilometer en is dan ook de grootste waterval van Zuidoost-Azië. Na de excursie vaar je terug naar je hotel. De rest van de dag kun je op eigen gelegenheid invullen. Het is leuk om een fiets te huren en het eiland rond te fietsen. Via de Historic Bridge kun je ook het nabijgelegen eiland Don Det verkennen.

### **Dag 16: 4000 Islands naar Pakse (O)**

Je hebt de hele ochtend om van het aangename Don Khone te genieten. Maak bijvb. een mooie fietstocht of laat je naar de Tad Somphamit watervallen brengen. Tad Somphamit betekent 'vang geesten'. De waterval zou alle slechte geesten vangen. Voor de locals is het dan ook een heilige plek. Je wordt in de middag naar Pakse gebracht. Kies een gezellig restaurant uit om je laatste avond in het mooie Laos te vieren.

### **Dag 17: Vertrek uit Pakse (O)**

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het internationale vliegveld van Pakse gebracht voor de terugvlucht naar huis. Bijzondere reiservaringen rijker!

**NB: Deze reis kan verlengd worden met een bezoek aan Angkor Wat in Cambodja. Vraag naar de mogelijkheden**

**Prijs van deze reis: op aanvraag**

**Prijs optioneel: op aanvraag**

Prijs inclusief

- Het vervoer in Laos zoals genoemd in de reisbeschrijving
  - dag 1: privé-vervoer vliegveld Vientiane – hotel Vientiane
  - dag 3: privé-vervoer hotel Vientiane – vliegveld Vientiane
  - dag 3: privé-vervoer vliegveld Oudomxay – hotel Muang La
  - dag 5: privé-vervoer hotel Muang La – hotel Luang Prabang
  - dag 5: privé-boot tijdens excursies
  - dag 7: privé-vervoer hotel Luang Prabang – hotel Vang Vieng
  - dag 9: privé-vervoer hotel Vang Vieng – hotel Vientiane
  - dag 10: privé-vervoer hotel Vientiane – hotel Kong Lor

dag 11: privé-vervoer en privé-boot tijdens excursie Kong Lor  
 dag 12: privé-vervoer hotel Kong Lor – hotel Pakse  
 dag 13: privé-vervoer hotel Pakse – hotel Champasak  
 dag 14: privé-vervoer en boot tijdens excursie Xe Pian NPA  
 dag 15: privé-vervoer en boot hotel Champasak – hotel Don Khone Island  
 dag 15: privé-boot tijdens excursie 4000 islands  
 dag 16: privé-vervoer en boot hotel Don Khone Island – hotel Pakse  
 dag 17: privé-vervoer hotel Pakse – vliegveld Pakse

- Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 16 in middenklasse hotels op basis van tweepersoonskamers
- Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt, L= Lunch)
- Excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving, inclusief entree en vervoer
- Redelijk Engelsspreekende gidsen tijdens de excursies, zoals genoemd in de reisbeschrijving
- Laotiaans-spreekende chauffeurs tijdens de transfers
- Permits National Parks: Xe Pian, 400 Islands en Kong Lor
- Tijdens de hele reis Engelsspreekende reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon)
- Garantie SGR
- Garantie Calamiteitenfonds

#### Prijs exclusief

- Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, wassen kleding, fooi, overige maaltijden etc.)
- Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten en repatriëring)
- Boekingskosten á € 30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds)
- (Inter)nationale vliegtickets \*
- Visum Laos
- Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder 'prijs inclusief'

\* De binnenlandse vluchten boekt NativeTravel voor je. De vlucht Vientiane-Oudomxay kost ca. € 125 p.p. De internationale vluchten kun je zelf vastleggen of door NativeTravel laten boeken.

Onze reisbestemmingen liggen buiten de 'westerse wereld', zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis. Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn. Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder beenruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapot gaan of een binnenlandse vlucht heeft vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding.

Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op [www.sgr.nl/garantieregeling](http://www.sgr.nl/garantieregeling). Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Deze voorwaarden vind je op [www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling](http://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling). Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe.

