

Rondreis India – Maharadja's, Haveli's en Heilige Rivieren – reiscode IR.02



Startdatum : iedere dag van het jaar mogelijk
Beste reistijd : tussen 1 januari – 1 mei en 1 oktober – 31 december

Reisbeschrijving

Een prachtige rondreis door fascinerend India. Waarbij NativeTravel garant staat voor een uitstekend verzorgde reis. Laat je betoveren door de kleurrijke wereld om je heen! En geniet van de magnifieke bouwwerken van de oude Maharadja's en Moguls. Er staan een chauffeur, prive-auto en professionele gidsen voor je klaar.

Je ontdekt de haveli's van Shekhawati, kleurrijk Rajasthan, de roze stad Jaipur en het blauwe Jodhpur, romantisch Udaipur, het magnifieke Amber Fort, de historische stad Fatehpur Sikri, de adembenemende Taj Mahal, de tantra-tempels van Khajuraho en het intrigerende Varanasi. Natuurlijk is er ook alle tijd voor ontspanning. India zoals het ooit was en nog altijd is!

Dag tot dag beschrijving

O = inclusief ontbijt

Dag 1: Aankomst in Delhi

Ontvangst op het vliegveld van Delhi door een medewerker van ons lokale kantoor in India. Hij of zij staat bij de uitgang van het vliegveld en heeft je naam op een bordje staan. Je krijgt uitleg over je reis en als je vragen hebt kun je deze voorleggen. Je wordt naar je hotel gebracht waarna je, afhankelijk van je aankomsttijd, op eigen gelegenheid de stad kunt verkennen.

Hotel Shanti Home

Dag 2: Delhi (O)

Geniet vandaag op eigen gelegenheid van Delhi of maak gebruik van een optionele excursie.

Optioneel 1: Excursie Old-Delhi met bezoek aan Red Fort, Jamai Masjid en Raj Ghat

Je wordt opgehaald bij je hotel en reist samen met je gids naar het majestueuze middeleeuwse Rode Fort dat diende als paleis voor heerser Shah Jahan (de bouwer van de Taj Mahal). Het fort heeft twee kilometer lange muren, in hoogte variërend van 18 tot maar liefst 33 meter. Binnen de muren vind je o.a. prachtige poorten, verschillende rijk gedecoreerde paleizen en een moskee. Nadat je het Rode Fort volop hebt kunnen bewonderen reis je door naar de extravagante Jamai Masjid, één van de grootste en bekendste moskeeën van India. De grootse Jamai Masjid is gebouwd in de 17e eeuw onder Mogol-architectuur, een mengvorm van islamitische en hindoe-architectuur. Vanuit de zuidelijke minaret, 121 treden klimmen, heb je een fantastisch uitzicht over de stad. Tenslotte word je naar Raj Ghat gebracht, de ghat aan de heilige rivier waar Gandhi werd gecremeerd. De volgorde van de sightseeing kan wisselen. NB: Red Fort is gesloten op maandagen.

Hotel Shanti Home

Dag 3: Delhi naar Mandawa (O)

Reistijd: ca. 4 uren



Na het ontbijt ga je samen met je chauffeur op pad. Onderweg zul je ogen en oren te kort komen. Het kleurrijke India doet een beroep op al je zintuigen! Je komt tijdens de rit allerlei vervoersmiddelen tegen: fietsriksja's, luxe auto's, ingedeukte bussen, karren met de meest vreemde ladingen, brommertjes met tien stoelen of een kooi met kippen achterop, overvolle tuktuk's en door buffels, olifanten of kamelen voortgetrokken wagens. En overal tussendoor lopen de voor Indiërs heilige koeien. Het is ook bijzonder om de krioelende mensenmassa te bekijken: kleine meisjes in prinsessenjurkjes, schooiertjes met stijf van het stof staande haren, vrouwen in prachtige kleurrijke gewaden, heilige mannen, westers geklede mensen, sikhs met grote tulbanden en nog véél meer.

Mandawa ligt in de streek Shekhawati, waardoor vroeger de handelsroutes per karavaan liepen. Dat deze handel de mensen geen windeieren legde is te zien aan de prachtige met fresco's beschilderde koopmanshuizen, de zogenaamde haveli's. In de middag laat je gids je een aantal van de mooiste haveli's zien.

Hotel Mandawa Haveli

Dag 4: Mandawa naar Khimsar (O)

Reistijd: ca. 4 uren

In Khimsar ervaar je het Indiase leven en proef je de grandeur van de tijd van de maharadja's. Khimsar wordt gedomineerd door een bijzondere bezienswaardigheid, een schitterend 16de eeuws fort, nu omgebouwd tot hotel. Het unieke fort van Khimsar ligt op de grens met de uitgestrekte Thar-woestijn. Hoge kasteelmuren en torens omringen de binnenplaats. Als je goed kijkt zie je in de muren nog de littekens van de veldslagen die om dit fort zijn gevochten.

Het dorp Khimsar is een leuke plek om te verkennen. Tip: boek via je hotel een safari door de zandduinen en dorpjes van Panchla, op de rug van een dromedaris.

Khimsar Fort

Dag 5: Khimsar naar Jodhpur (O)

Reistijd: ca. 2 uren

Vandaag rijd je naar Jodhpur, dwars door de woestijn. Jodhpur draagt de bijnaam 'blauwe stad' vanwege de mooie indigokleurige muren van de huizen in de oude binnenstad. Jodhpur is bekend om haar vele paleizen, forten en tempels. De oude binnenstad is volledig omringd door een 16e eeuwse stadsmuur. Jodhpur heeft vele bezienswaardigheden. Je bezoekt vanmiddag samen met je gids het magnifieke Mehrangarh Fort dat op een heuvel aan de rand van de oude stad ligt. Het is één van de grootste forten in India. Ook ga je naar je het Umaid Bhavan Paleis, één van de bekendste paleizen van India. Het gebouw bevat meer dan 90.000 m³ marmer. Het paleis wordt ook wel het 'Chitra paleis' genoemd vanwege de zandsteen die werd gebruikt. Natuurlijk neem je ook een kijkje in het fascinerende oude blauwe stadsdeel.

Ranbanka Palace

Dag 6: Jodhpur naar Udaipur (O)

Reistijd: ca. 4 uren

Halverwege de reis kom je aan in Ranakpur, hier bezichtig je de belangrijkste en grootste Jaina-tempel van India. Eindpunt vandaag is de relatief koele oasestad Udaipur in het droge hart van



Rajasthan. Het is de meest romantische stad van het land, met sprookjesachtige paleizen, tuinen, musea en tempels. Udaipur ligt langs het azuurblauwe Pichola-meer. Via ghats (trappen) kan je het meer bezoeken waar de bevolking zich wast.

Hotel Udai Kothi

Dag 7: Udaipur (O)

Vandaag kun je de dag naar eigen inzicht invullen. Lekker relaxen bij het zwembad van je hotel of samen met je chauffeur op pad om de omgeving te verkennen. Een aantal tips:

- Bezoek het enorme City Palace
- Huur een fiets en maak een mooie stadsrondrit
- Ga naar de meer dan 200 jaar oude Saheliyon Ki Bari tuin
- Slenter door het gezellige oude centrum met winkeltjes, restaurants en tempels.
- Maak een boottocht over het Pichola-meer
- Bezichtig de mooie Bagore Ki Haveli
- Maak een wandeltocht over het platteland rondom Udaipur en maak kennis met de leden van de woestijnstammen van zuidelijk Rajasthan

Hotel Udai Kothi

Dag 8: Udaipur naar Jaipur (O)

Reistijd: ca. 5,5 uren

Je reist vandaag naar Jaipur, een kleurrijke stad waar oud en nieuw moeiteloos in elkaar overvloeien. Jaipur is de hoofdstad van de deelstaat Rajasthan en wordt ook wel de 'roze stad' genoemd. Dit omdat veel gebouwen in rose-oranje tinten zijn geschilderd die de stad een prachtig warme sfeer geven.

Hotel Nokha House

Dag 9: Jaipur (O)

Vandaag heb je een bijzondere dag voor de boeg waarin je, onder begeleiding van een gids, de mooiste bezienswaardigheden van de stad bezoekt.

Als eerste word je naar 'the Palace of Winds' gebracht. Het sprookjesachtige paleis werd gebouwd om de harem van de maharadja de mogelijkheid te geven ongezien in de straten van de stad te kijken. Het paleis werd als een bijenkorf opgebouwd, vijf lagen hoog. Vanachter kleine raampjes mochten de vrouwen naar de gebeurtenissen op straat kijken, zoals de parades van de olifanten tijdens de vele festivals in die tijd. Kijk zeker ook even in het Palace of Winds en ervaar hoe de haremvrouwen en maharadjini's vanuit hun gouden kooi een glimp van het dagelijkse leven op straat konden opvangen. Aansluitend bezoek je het City Palace en het Observatory, waar eeuwen geleden ingenieuze astronomische bouwwerken werden geplaatst. Het observatory werd zowel gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden als om astrologische voorspellingen te doen.

Na de lunch ga je op pad naar het mooiste fort van de gouden driehoek, Amber Fort. Het magnifieke fort, eigenlijk meer een paleis dan een fort, torent hoog boven de heuvels uit, een indrukwekkend gezicht! Het fort is een uniek staaltje van Rajput-architectuur. Je kunt er uren ronddwalen door - met prachtige mozaïeken en sculpturen bewerkte - zalen, galerijen en



verblijven. Het immense monument bestaat uit vier gedeeltes, ieder met een groot binnenplein. Het ene gedeelte is nog mooier dan het andere. Zo vind je er o.a. de hall of audience, de rijkelijk bewerkte hall of victory, de hall of pleasure, prachtig bewerkte poorten en het zenana (de verblijven van de haremvrouwen). De maharadja zal indertijd ongetwijfeld de weg hebben geweten naar de vrouw waar zijn begeerte die nacht naar uitging. Maar als bezoeker zul je zonder gids hopeloos verdwalen in de labyrinten van het fort. Vanaf de top van het fort heb je een prachtig uitzicht over de ruige heuvels en monumentale muren en forten die de Rajput en Moghul hier achtergelaten hebben. Deze moesten Amber Fort, haar koninklijke bewoners en rijkdommen beschermen tegen de legers van andere maharadja's.

Hotel Nokha House

Dag 10: Jaipur naar Agra (O)

Reistijd: ca. 5 uren

Na het ontbijt rijd je samen met je chauffeur en gids naar het ca 40 km ten zuidwesten van Agra gelegen Fatehpur Sikri. De magnifieke ommuurde stad Fatehpur Sikri werd gebouwd door Akbar de Grote, de grootvader van Sjah Jahan, die later de Taj Mahal liet bouwen.

Je bezoekt de oude stad onder begeleiding van een gids. Akbar had naast zijn harem drie echtgenotes, een hindoe- een christen- en een moslimvrouw. Alle drie vrouwen schonken hem alleen maar dochters en helaas geen zoon. Akbar had een zoon nodig om zijn imperium voort te kunnen zetten. Hij bezocht dan ook vele priesters, geleerden en waarzeggers om hem een zoon te schenken. De priester in Fatehpur Sikri gaf hem de zegen die tot de geboorte van zijn eerste zoon leidde. Uit dankbaarheid voor het verhoren van zijn gebed stichtte Akbar zijn hoofdstad vanaf het jaar 1571 in Fatehpur Sikri. Zijn hindoe-vrouw, die hem zijn eerste zoon schonk, kreeg hier een extravagant groot paleis, zijn christenvrouw, een Portugese, kreeg een middelgroot maar sober paleis en zijn moslimvrouw kreeg een klein paleisje, die van buiten en binnen echter zeer rijk gedecoreerd werd en binnen ingelegd was met spiegels en dure edelstenen.

Behalve de paleizen vind je in Fatehpur Sikri vele andere bouwwerken, zoals 'het huis van aanbidding', de grote moskee en het mausoleum van Akbar. Fatehpur Sikri is een uniek voorbeeld van de grootse Indo-islamitische architectuur uit deze tijd. De oude stad staat dan ook niet voor niets op de werelderfgoedlijst van de Unesco! Aansluitend reis je door naar Agra.

Hotel Seven Hills Tower

Dag 11: Agra (O)

In de vroege ochtend, bij zonsopkomst, word je naar de overrompelend mooie Taj Mahal gebracht. Het prachtige bouwwerk is gebouwd in opdracht van Sjah Jahan uit liefde voor zijn overleden lievelingsvrouw Mumtaz. Het adembenemende monument is een toonbeeld van harmonie tussen zowel de ingetogen als onstuimige verbeelding van zijn liefde voor haar. Er zijn veel foto's van de Taj Mahal beschikbaar via internet. En er is er werkelijk niet één die de bijna mythische ervaring van een daadwerkelijke bezichtiging ook maar in de verste verte weet te evenaren! NB: Taj Mahal is gesloten op vrijdagen.

's Middags bezoek je het robuuste (aan de buitenkant) en verfijnde (aan de binnenkant) Agra Fort. Het fort was het vaste woonadres van Sjah Jahan, zijn drie echtgenotes, zijn harem en vele medewerkers. Zo vind je er prachtige paleizen voor zijn echtgenotes en dochters. Vanuit Agra Fort heb je een geweldig uitzicht op de Taj Mahal. Doordat er in Agra veel stofdeeltjes in de lucht zweven, lijkt de Taj Mahal vanaf deze afstand wel een fata morgana. Zó mooi!



Hotel Seven Hills Tower

Dag 12: Agra via Orchha naar Khajuraho (O)

Reistijd: ca. 6,5 uren

Je wordt in de vroege ochtend naar de trein gebracht die je in een kleine drie uren naar Jhansi brengt. Hier wordt je opgehaald van het station en reis je per privé-vervoer in ca. 4 uren, door naar Khajuraho. Onderweg kun je een stop inlassen in Orchha, eens de hoofdstad van de Bundala's maar nu een relaxed stadje met mooie tempels en paleizen. Geef het bij je chauffeur aan als je hier gebruik van wilt maken.

Radisson Jass Hotel

Dag 13: Khajuraho (O)

Je brengt vandaag samen met een gids een bezoek aan de tempels van Khajuraho, één van de belangrijkste bezienswaardigheden van noord-India. Deze tempels zijn vooral bekend vanwege hun erotische beelden uit de Kamasutra. De tempels zijn in de middeleeuwen gebouwd en nog in een onwaarschijnlijk goede staat, al zijn er 'nog maar' 22 tempels overgebleven van de oorspronkelijke 85. Je gids vertelt je over de geschiedenis van de tempels en de achtergronden van de Kamasutra-leer. De Kamasutra is een Indiaas leerboek uit de 2e eeuw na Christus over de kunst van de liefde. Er zijn vele erotische standjes afgebeeld op de tempels, en het is nog een ware sport om ze allemaal op te speuren. Sommigen zijn niet te missen, maar anderen zul je zelf niet vinden zonder de goede ogen en ervaring van je gids.

Radisson Jass Hotel

Dag 14: Khajuraho naar Varanasi (O)

Je wordt naar het vliegveld gebracht voor de binnenlandse vlucht naar Varanasi. In de oude stad worden al je zintuigen op de proef gesteld! De vertellingen uit 1001-nacht komen hier tot leven! Je vindt er smalle doolhof-straatjes, straatverkopers, heilige koeien, saddhu's en een groot aantal pelgrims. Varanasi is één van de oudste steden ter wereld en adembenemend.

's Avonds ga je samen met je gids de 'aarti' ceremonie aan de heilige Ganges-rivier bijwonen, deze begint rond 18 uur bij de centrale Dashaswamedh ghat. Priesters houden hier elke avond een speciale ceremonie waarbij ze hun god, moeder Ganga (de rivier), danken voor het brengen van leven. Onder het gezang van liederen worden grote fakkels aangestoken, wat een mystieke en magische sfeer geeft. Het is ook mogelijk om een bootje te huren (niet bij de prijs inbegrepen) en de ceremonie vanaf het water te bekijken.

Hotel Sri Omkar Palace

Dag 15: Varanasi (O)

Deze ochtend sta je voor zonsopgang op en ga je met een bootje de Ganges op. Terwijl de zon opkomt zie je pelgrims baden in de rivier, mensen die hun tandenpoetsen met het rivierwater of de was doen aan de oevers. De Ganges is ernstig vervuild, maar voor de pelgrims vormt dit geen enkel bezwaar om zich onder te dompelen in het water of van het rivierwater te drinken.

Je vaart o.a. langs de crematie-ghats, waar de doden in het openbaar worden gecremeerd. Het is één van de meest indrukwekkende rituelen in India. Het lichaam wordt in witte doeken gewikkeld en op een baar door de straten gedragen. Onder luid gezang loopt de stoet naar de



rivier. Na het uitvoeren van verschillende rituelen wordt het lichaam van de overledene op een brandstapel gelegd en gecremeerd. Hindoe's geloven dat mensen die bij de heilige rivier gecremeerd worden de cyclus van samsara (wedergeboorte) doorbreken. Ze gaan na hun dood rechtstreeks naar het hiernamaals en hoeven niet meer te reïncarneren. Denk eraan dat je bij de crematie-ghats geen foto's mag maken. Je gids kan je uitleggen wat de reden hiervoor is.

Na de boottocht ga je samen met je gids Varanasi verkennen. Je leert de stad het beste kennen door rond te dwalen, via kronkelstraatjes, langs lokale marktjes en de vele tempels en ghats.

Je chauffeur brengt je 's middags naar het stadje Sarnath, ca. 5 km buiten Varanasi. Sarnath is de plaats waar Gautama Boeddha voor het eerst zijn leer aan anderen onderwees, en waar de eerste boeddhistische gemeenschap van monniken ontstond. Sarnath is één van de vier belangrijkste pelgrimsplaatsen in het boeddhisme. Je vindt er vele tempels, stupa's en oude ruïnes. Je kunt hier op eigen gelegenheid rondlopen of ter plaatse een gids inhuren.

Hotel Sri Omkar Palace

Dag 16: Varanasi naar Delhi (O)

Je wordt naar het vliegveld van Varanasi gebracht voor de doorreis naar Delhi. Vanaf hier vlieg je terug naar huis en komt er een einde aan een reis die je niet snel zult vergeten!

Prijs van deze reis

April t/m september 2018

Aantal reizigers	2 personen	3-5 personen	6-16 personen	Toeslag 1-pers kamer
Prijs per persoon	€ 1375 p.p.	€ 1250 p.p.	€ 1095 p.p.	€ 450 p.p.

Oktober 2018 t/m maart 2019

Aantal reizigers	2 personen	3-5 personen	6-16 personen	Toeslag 1-pers kamer
Prijs per persoon	€ 1560 p.p.	€ 1430 p.p.	€ 1275 p.p.	€ 599 p.p.

Prijs optioneel

Nr	Excursie	2-3 personen	4-5 personen	6-16 personen
1	Excursie Old Delhi	€ 45 p.p.	€ 40 p.p.	€ 35 p.p.

Prijs inclusief

- Al het vervoer over land in India zoals genoemd in de reisbeschrijving
 - dag 1: privé-vervoer vliegveld Delhi – hotel Delhi
 - dag 3: privé-vervoer hotel Delhi – hotel Mandawa en tijdens excursies
 - dag 4: privé-vervoer hotel Mandawa – hotel Khimsar
 - dag 5: privé-vervoer hotel Khimsar – hotel Jodhpur en tijdens excursies



dag 6: privé-vervoer hotel Jodhpur – hotel Udaipur en tijdens excursies
 dag 7: privé-vervoer beschikbaar voor excursies in omgeving
 dag 8: privé-vervoer hotel Udaipur – hotel Jaipur
 dag 9: privé-vervoer tijdens excursies
 dag 10: privé-vervoer hotel Jaipur - hotel Agra en tijdens excursies
 dag 11: privé-vervoer tijdens excursies
 dag 12: privé-vervoer hotel Agra – station - hotel Khajuraho en tijdens excursies
 dag 12: treinreis Agra – Jhansi (eerste klas)
 dag 13: privé-vervoer tijdens excursies
 dag 14: privé-vervoer hotel Khajuraho - vliegveld - hotel Varanasi
 dag 15: boottocht Ganges en privé-vervoer tijdens excursie Sarnath
 dag 16: privé-vervoer hotel Varanasi - vliegveld Varanasi

- Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt)
- Alle overnachtingen van dag 1 t/m 15 in hotels zoals genoemd of gelijkwaardig op basis van tweepersoonskamers
- Indiaas-sprekende chauffeur tijdens de transfers
- Engels-sprekende cultuurgidsen tijdens de excursies
- Alle excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving (inclusief gids, entree en vervoer)
- Tijdens de hele reis lokale Engels-sprekende reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon)
- Garantie SGR
- Garantie Calamiteitenfonds

Prijs exclusief

- Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, fooien, wassen kleding, overige maaltijden, etc.)
- Persoonlijke verzekeringen
- Eenmalige boekingskosten à € 25,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds)
- (Inter)nationale vluchten*
- Visum India
- Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder 'prijs inclusief'

* De vluchten kun je naar keuze zelf vastleggen of door NativeTravel laten verzorgen.

Onze reisbestemmingen liggen buiten de 'westerse wereld', zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis. Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn. Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder ruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapotgaan of een binnenlandse vlucht heeft vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding.

Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe.

