

Eco Tour - Expeditie Sri Lanka - 15 dagen - SE.01



Startdatum	: iedere dag van het jaar mogelijk
Beste reistijd	: tussen 1 januari en 1 oktober
Vervoer	: trein, fiets, kano, lopen, privé-vervoer met chauffeur

Reisbeschrijving

Ga op expeditie en ontdek Sri Lanka op eco-vriendelijke wijze! Je ziet oude koningssteden, nationale parken met volop wildlife en trekt vier dagen door de heuvels en jungle van centraal-Sri Lanka. Je beklimt historische tempels, ontdekt per fiets het platteland, maakt prachtige treinreizen, verkent per kano de meren én ontmoet de lokale bevolking. Eén van de hoogtepunten is het bezoek aan de Vedda-stam, de oorspronkelijke bewoners van Sri Lanka. Samen met een Vedda trek je door de jungle en leer je hoe deze bevolkingsgroep in de bush kan overleven. Je sluit je reis af aan de zuidkust waar je op zoek gaat naar zeeschildpadden en walvissen! Natuurlijk is er ook tijd om te relaxen en zelf het tropische Sri Lanka te verkennen.

Eco-reizen betekent het maken van verantwoorde keuzes. Tijdens deze reis verblijf je dan ook zo veel mogelijk in duurzame hotels en camps met een groene 'voetafdruk'. Waar het kan reis je per openbaar vervoer. En er is extra aandacht voor lokale initiatieven en natuurbehoud!

Dag tot dag beschrijving

O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D = inclusief diner

Dag 1: Aankomst in Colombo

Je wordt opgehaald van het vliegveld van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. De chauffeur staat voor je klaar bij de uitgang van het vliegveld. Hij heeft je naam op een bordje staan zodat je hem eenvoudig herkent. Je wordt per taxi naar je hotel gebracht. Afhankelijk van hoe laat je aankomt kun je de stad alvast op eigen gelegenheid verkennen.

Een aantal tips om te ondernemen:

- Ga naar de wijk 'Fort': Dit is een bijzondere wijk, omdat hier zowel oude koloniale gebouwen als moderne wolkenkrabbers staan.
- Bezoek de markt in de kleurrijke wijk Pettah. Hier vind je een lokale markt waar je van alles kunt kopen. Bovendien bevinden zich hier verschillende oude kerken, tempels en moskeeën. Pettah was vroeger een woonwijk waar veel Nederlanders woonden. In de straat 'Sea Street' staan drie felgekleurde hindoetempels met godenbeelden. Als je hier naar binnen gaat krijg je een rode stip op je voorhoofd, een kleurig welkom.

Ceylon City Hotel (3,3 kg CO₂ voetafdruk)

Dag 2: Colombo naar Kandy (O)

Reistijd: ca. 3 uren

Vanochtend loop je op eigen gelegenheid naar het treinstation van Colombo. Hier stap je op de trein naar Kandy. Aangekomen in Kandy loop je weer op eigen gelegenheid naar je hotel. Kandy is een aangename stad, waar koloniale invloeden, het moderne stadsleven en authentiek Sri Lanka moeiteloos in elkaar overgaan. Vroeger was Kandy de hoofdstad van de Sinhalese koningen, deze oude grandeur is nog altijd zichtbaar.

NativeTravel Web: www.nativetravel.nl Mail: info@nativetravel.nl Bel: (+31) 06 2638 6203

Tip: bezoek de bekende boeddhistische Temple of the Sacred Tooth Relic. Het is de belangrijkste pelgrimsplaats van Sri Lanka. In deze tempel wordt volgens de lokale bevolking een tand van Boeddha bewaard. Baby's worden in de eerste drie maanden van hun leven door hun ouders minimaal één keer naar deze tempel gebracht om de zegen voor een voorspoedig leven te ontvangen. En iedereen ouder dan drie maanden komt hier bloemenoffers brengen en bidden voor geluk, gezondheid en wat een mens al niet allemaal meer kan wensen. Driemaal per dag wordt er een ceremonie gehouden door de monniken van de tempel. Dit gaat vergezeld met wierook, heilig water, en drummers die opzweepende ritmes op hun trommels laten horen. Hoogtepunt van de ceremonie is het openen van de heilige deur op de tweede verdieping van de tempel. Achter deze deur is het rijk versierde omhulsel zichtbaar waarin de tand van Boeddha zit.

Van 16 tot 26 augustus 2018 vindt in Kandy het Perahera festival plaats. De leukste dagen om het festival te bezoeken zijn 22 t/m 25 augustus. In Sri Lanka vieren ze het grootste aantal feestdagen ter wereld. Het meest indrukwekkende feest is de Perahera in Kandy. Zoveel kleuren, muziek en olifanten zie je zelden bij elkaar! Sprookjesachtig uitgedoste monniken, dansers, muzikanten, zwaardvechters, slangenbezweerders, acrobaten en tientallen olifanten vormen urenlange religieuze processies, tien avonden achtereen. Het Esala Perahera festival is een eerbetoon aan Boeddha's belangrijkste relikwie in Sri Lanka, de heilige tand. Als je wilt kun je via NativeTravel een zitplaats tijdens de processie bij boeken.

Homestay Garden Rest (2,9 kg CO₂ voetafdruk)

Dag 3: Kandy - Heritage fietstocht (O)

Je maakt vandaag een interessante heritage fietstour door Kandy en omgeving. Je verkent het platteland in Sri Lankaanse stijl, dat betekent: op dezelfde fietsen als de lokale bevolking ;-). De klassieke vintage oma fietsen hebben geen versnellingen en je zult de omgeving dus geheel op eigen kracht verkennen: old school cycling! De tocht is geschikt voor iedereen met een normale conditie, maar houdt er wel rekening mee dat er een aantal heuvels in de route zitten.

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar een tempel op een heuveltop gebracht. Hier start de tour. Je fietst over smalle paden en wegen. Je maakt kennis met de lokale bevolking die de tradities van het oude koninkrijk van Kandy nog altijd voortzet. Het is net alsof je teruggaat in de tijd, naar het Ceylon van voor 1920. Voor de lunch strijk je neer op een prachtige plek die we hier verder geheim houden. Mis de lekkere roti's en typisch Singalese string hoppers niet! Onderweg bezoek je o.a. kleine fabriekjes en een ambachtelijke houtsnijder. Hier worden unieke kokoslepels gemaakt, erg leuk om als souvenir mee te nemen. En heb je zin aan een typisch Sri Lankaans kapsel, schuif dan gewoon even aan op de stoel van de dorpskapper.

Als je wilt kun 's middags op eigen gelegenheid de Peradeniya Botanic Gardens bezoeken (entree niet bij de prijs inbegrepen). Het park is maar liefst 60 hectare groot en je vind hier de meest indrukwekkende tropische bloemen, planten en bomen van heel Sri Lanka. De tuin is ontworpen in opdracht van een vroegere koning en bedoeld om de rijkdom van het planten-rijk te laten zien. Je ziet er o.a. bijzondere orchideeën, kruiden en specerijen, cactussen, vele bamboesoorten en werkelijk fantastische giga-bomen. Achter in het park, aan de rivierzijde, vind je een aantal bomen waarin overdag honderden grote vleermuizen hangen.

Homestay Garden Rest (2,9 kg CO₂ voetafdruk)

Dag 4: Kandy naar Dambulla (O)

Reistijd: ca. 2,5 uren

Na het ontbijt word je opgehaald door een chauffeur en naar Dambulla gebracht. Je brengt hier een bezoek aan de tempelgrotten van Dambulla. De geschiedenis van de Dambulla Caves dateert al van 2700 jaar geleden, gezien de prehistorische graven die hier gevonden zijn. In de eerste eeuw van onze jaartelling kwam het boeddhisme naar Sri Lanka en startte men met de bouw van de eerste tempels in de grotten van Dambulla. Tegenwoordig zijn de Dambulla Cave Tempels het grootste en best bewaarde tempelcomplex van Sri Lanka. Er zijn meer dan 80 grotten maar de belangrijkste tempels vind je in de vijf grotere grotten. Er staan meer dan 150 Boeddhabeelden in het tempelcomplex. De fresco's en schilderijen op de muren en plafonds bestrijken maar liefst 2100 m². Een bijzondere plek!

Je kunt je chauffeur vragen je naar Sigiriya Rock (Lion's Rock) te brengen (entree niet bij de prijs inbegrepen). Sigiriya Rock was het centrum van een 70 hectare grote stad, gebouwd door koning Kashyapa (477-495 na Chr.). De stad was omringd met stevige muren, ter bescherming tegen vijandelijke indringers. De rots zelf vormde de vrijwel onneembare citadel waar de koning zelf verbleef. Rondom de citadel vind je de unieke overblijfselen van de Water Gardens, prachtige fresco's van 'schone maagden' van over de hele wereld, de Mirror Wall met antieke graffiti, meerdere meditatiegrotten, restanten van middeleeuwse badhuizen en platformen waar de koning publiek ontving en genoot van spelen en muziek. De rots zelf heeft haar bijnaam te danken aan de gigantische leeuwenkop die vroeger de toegang vormde naar het platform bovenop de rots. De treden naar boven liepen dwars door de opengesperde muil van een brullende leeuw. Helaas is de kop in de loop van de eeuwen verdwenen. De klauwen, die nog altijd aan de voet van de treden staan, geven echter een goede indicatie van hoe groot de leeuwenkop moet zijn geweest. Het is een stevige maar belonende klim naar de top. Bovenop Sigiriya Rock vind je de overblijfselen van het koninklijk paleis en heb je een werkelijk fantastisch uitzicht over de omgeving!

Sujatha Tourist Rest (3,3 kg CO₂ voetafdruk)

Dag 5: Fietsexcursie Polonnaruwa (O)

Na het ontbijt word je opgehaald bij je hotel en stap je samen met je gids op de fiets voor een prachtige tocht naar de historische koningsstad Polonnaruwa. In totaal fiets je zo'n 30 km over het vlakke land. Tijdens de fietstocht kom je door dorpjes en groene jungle, de paden zijn zowel verhard als onverhard maar geschikt voor iedere fietser.

Koning Vijayabashu was de eerste die Polonnaruwa in de middeleeuwen (omstreeks 1070 na Chr.) tot zijn hoofdstad maakte. Maar het was koning Parakramabahu (1410- 1467 na Chr.) die de stad maakte tot wat het nu is. De oude stad herbergt een schat aan oude ruïnes, tempels en beelden uit de oudheid. Tijdens je expeditie ontdek je ze allemaal! De Gal Vihira wordt gezien als het hoogtepunt van de Sri Lankaanse beeldhouwkunst. Het zijn 4 beelden van Boeddha allemaal gehouwen uit één blok steen. De 7 meter hoge staande Boeddha wordt gezien als mooiste. Daarnaast is er nog een 14 meter lange liggende, en 2 zittende. Bezoek ook de Rankot Vihara, één van de grootste stupa's van Sri Lanka. Deze enorme 'paddenstoel' heeft een hoogte van 55m. En natuurlijk ook de paleisruïnes en het fascinerende 'quadrangle'.

Sujatha Tourist Rest (3,3 kg CO₂ voetafdruk)

Dag 6: Dambulla naar Gal Oya (O)

Reistijd: ca. 4 uren

Je chauffeur brengt je naar Gal Oya. Hier vind je de oudste bewoners van Sri Lanka, de Vedda's. De Vedda's worden ook wel Wanniya-Laeto genoemd en wonen al duizenden jaren op het eiland. Deze ethnische bevolkingsgroep leeft tegenwoordig grotendeels geïntegreerd met de Singalesen en Tamils. Maar een kleine groep leeft nog altijd als jagers en verzamelaars in de jungle. Volgens legenden stammen de Vedda's af van de Yakka's en Naga's, bovennatuurlijke oerwoudgeesten. Dit omdat zij door de wouden trokken zonder sporen achter te laten. De Vedda's spreken tegenwoordig meestal Tamil of Singalees. De originele taal wordt nog maar door weinig Vedda's gesproken. De Vedda's hangen een animistisch geloof aan. Dit is een natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering belangrijk zijn. Een animist gelooft in het bestaan van goede en kwade geesten, die kunnen wonen in onder meer bomen, dieren en voorwerpen. De geesten moeten in een goede stemming worden gehouden door het brengen van offers en het uitvoeren van rituelen. De stam priesters voeren deze rituelen uit.

Vanmiddag krijg je een rondleiding door de jungle van Gal Oya samen met een stamlid van de Vedda's. Je krijgt uitleg over hun manier van leven, leert hoe ze jagen en ontdekt hoe je medicinale planten kunt herkennen. Ook kom je meer te weten over hoe je kunt overleven in de jungle. Het stamlid laat je verschillende overlevingstechnieken zien. De Vedda's hebben het niet makkelijk in het huidige Sri Lanka, wat de bescherming van hun cultuur en manier van leven betreft. Door deze excursie help jij mee om de waarde van de oorspronkelijke manier van leven van de Vedda's te laten zien. Je komt tijdens deze excursie niet bij de Vedda's thuis, omdat dit te veel impact op hun cultuur en dagelijkse leven zou hebben.

Gal Oya Lodge (22,1 kg CO₂ voetafdruk)

NB: de CO₂ voetafdruk van je lodge is relatief hoog vergeleken met de andere hotels in deze reis. Dit komt door de aanwezigheid van het zwembad. We hebben Gal Oya Lodge echter wél in deze reis opgenomen omdat ze voor het overige een duurzaam concept hanteren, o.a. het gebruik van natuurlijke materialen, lokale voedselvoorziening, toepassen recycling, etc.

Dag 7: Gal Oya (O)

Vandaag kun je op eigen gelegenheid van de omgeving genieten. Kies voor een relaxdagje of boek een interessante safari via de lodge. Je kunt ook kiezen voor een kookworkshop, een mooie hike ondernemen, per boot het meer verkennen, etc.

Gal Oya Lodge (22,1 kg CO₂ voetafdruk)

Dag 8: Gal Oya naar Nallathanniya (O)

Reistijd: ca. 5 uren

Na het ontbijt brengt je chauffeur je naar Nallathanniya. Vanaf hier maken veel mensen de hike naar Adam's Peak. De hike naar de top zit niet bij deze reis in, maar als je Adam's Peak wél wilt beklimmen dan kan dit door je reis met één dag te verlengen. Geef dit aan bij boeking als je hier gebruik van wilt maken. Adam's Peak is zowel voor de boeddhisten, christenen, hindoes en islamieten van Sri Lanka een heilige berg. Pelgrims lopen de berg op, langs een van de routes naar boven, die allen bestaan uit duizenden traptreden; de kortste route bestaat uit 6442 treden. Langs het pad dat verlicht is met lantaarns, wordt drank en fruit verkocht en kun je uitrusten in één van de eetstalletjes. Iedere Sri Lankaan wordt geacht deze tocht minstens eenmaal in zijn leven te maken. Op de top van de berg is een afdruk van een bijna twee meter grote voetafdruk. Door de lokale moslims en christenen wordt deze gezien als de voetafdruk van Adam, boeddhisten wijden de voetafdruk aan Boeddha en hindoes aan Shiva.

Hugging Clouds (5,5 kg CO₂ voetafdruk)

Dag 9: Hike van Bogawantalawa naar Galpothuthenna (OLD)

Na het ontbijt word je naar Bogawantalawa gebracht. Dit is het startpunt van je vierdaagse trekking door Sri Lanka. Je loopt vandaag een kleine 20 km door jungle, groene graslanden en langs prachtige theeplantages. De reis begint met een wandeling door de jungle. Je maakt een snelle klim omhoog door de bossen. Als je de jungle bent gepasseerd kom je in een groen grasland vergelijkbaar met het landschap van het beroemde nationaal park 'Horton Plains'. Onderweg maak je een grote kans om voetsporen van Sambhur-herten of luipaarden tegen te komen. Je vervolgt je weg langs de rivier, weer de jungle in, waarna je uitkomt bij de theeplantages. De Ceylon-thee staat bekend om haar uitstekende kwaliteit.

Na de lunch wandel je door de groene theeplantages naar beneden waarna je uitkomt bij een rotsachtig gebied. In de bomen kun je verschillende vogels en mogelijk zelfs beerapen zien. Tijdens de afdaling heb je een prachtige uitzicht. Het laatste gedeelte van de trek wandel je door een pijnboomplantage. Na aankomst in Galpothuthenna word je naar je resort in Belihuloya gebracht.

River Garden Resort (? kg CO₂ voetafdruk)

Dag 10: Belihuloya naar Samanalawewa (OLD)

Na het ontbijt begin je aan de Kinchigune nature trail. Je loopt vandaag maar een kort stukje, circa 6 kilometer. De route start bij de jungle bij de rivier. Je loopt door rijstvelden, jungle en door kleine gehuchten. Tijdens de hike maak je kennis met het lokale dorpsleven. Ook zie je hoe de mensen hier landbouw bedrijven. In het gebied vind je bijzondere vlinders en vogels. Verder kom je een aantal mooie watervallen tegen. Je maakt een korte klim naar je lodge.

's Middags maak je, samen met een kanogids, een vaartocht van door het Samanalawewa-reservoir. Je kunt heerlijk ontspannen peddelen en genieten van de prachtige omgeving.

Kinchigune Eco Lodge (? kg CO₂ voetafdruk)

Dag 11: Belihuloya via Kinchigune naar Hulan Ella Falls (OLD)

De tocht van vandaag is uitdagend. Je draagt je eigen spullen. De gidsen zorgen voor de tenten en voorzieningen. De route begint met een tocht van ca. 8 km richting de Walawe-rivier. Je loopt door een klein dorpje en komt vervolgens uit bij een onbewoond gebied met bossen en savanne. Geniet van de rust en ruimte om je heen. Aangekomen bij de Walawe-rivier wandel je lamgs de rivier richting Mulgammankada. In dit afgelegen gebied kun je enkele mijnwerkers tegenkomen, zij kamperen dicht bij de mijnen om naar edelstenen te zoeken. Na ca. 2 km kom je een prachtige waterval van 12 meter hoog tegen, de 'Hulan Ella falls'. Het landschap heeft een grote diversiteit aan flora en fauna. Je zet samen de tenten op en helpt bij het bereiden van de maaltijd. Een geweldige ervaring om midden in de natuur te kamperen!

Tentenkamp

Dag 12: Hulan Ella via Duwili Ella falls naar Udawalawe NP (OL)

Na het ontbijt ga je op pad voor de laatste trekkingsdag. Vandaag wandel je circa 10 kilometer naar de Duwili Ella falls. De waterval is circa 24 meter hoog. Het water stort neer in een diepe poel en veroorzaakt een wolk van spetterende waterdruppels. Dit lijkt net op een wolk van stof. Vandaar de naam Duwili wat 'stof' betekent en Ella wat 'waterval' betekent. Als je aangekomen bent kun je genieten van een lunch waarna je naar Udawalawe gebracht wordt.

Het Udawalawe National Park is één van de meest bezochte en populairste nationale parken van het land. Het park ligt in het zuiden van Sri Lanka tegen de bergen van de Horton Plains. Het grootste gedeelte van het Udawalawe National Park ligt in de droge zone. Dit betekent dat je er veel uitgestrekte gebieden vindt met gras en spaarzame jungle. De vlaktes maken het makkelijk om wilde dieren te spotten. Wanneer het echter regent verandert het droge park in een magische omgeving met tijdelijke lagunes en prachtig groene vlaktes. In het park leven ongeveer 600 wilde olifanten. Naast olifanten vind je hier ook krokodillen, luipaarden, vliegende eekhoorns, verschillende (roof)vogels en apen.

Na aankomst in je camp kun je je tijd naar eigen behoefte besteden. Maak bijvoorbeeld een wandeling door de omgeving of bezoek het Elephant Transit Home, een 'weeshuis' voor olifantjes (vraag je chauffeur of hij je er naartoe wil brengen).

Big Game Camp (7,2 kg CO₂ voetafdruk)

Dag 13: van Udawalawe naar Rekawa (O)

Reistijd: ca. 2 uren

In de ochtend word je opgehaald bij je hotel en ga je per jeep, en met safarigids, op pad naar Udawalawe National Park. De dieren komen in de ochtend naar het meer om water te drinken. Behalve trompetterende olifanten zul je ongetwijfeld ook kleurrijke (roof)vogels, varanen, krokodillen en herten spotten. Houd je camera bij de hand!

Aansluitend word je naar de zuidkust bij Rekawa gebracht. Hier ga je laat in de avond schilpadden spotten. Je kunt ervoor kiezen je wakker te laten maken door het personeel als er schilpadden te zien zijn, maar je kunt natuurlijk ook zelf wakker blijven. Maar liefst vijf van de zeven verschillende soorten zeeschildpadden bezoekt dit strand om eieren te leggen. Rekawa is dan ook één van de belangrijkste nestelplaatsen De kans is groot dat je schildpadden ziet maar een 100% garantie is er niet.

Turtle Observation Camp (? kg CO₂ voetafdruk)

Dag 14: Van Rekawa naar Mirissa (O)

Reistijd: ca. 1,5 uren

Vandaag ga je naar het tropische Mirissa. Het strand van Mirissa staat bekend om haar perfecte golfslag voor body boarden. Aangekomen in Mirissa neem je afscheid van je chauffeur. Vanuit

NativeTravel Web: www.nativetravel.nl Mail: info@nativetravel.nl Bel: (+31) 06 2638 6203

Mirissa kun je, behalve genieten van zon, zee en strand, ook interessante excursies ondernemen. Een aantal tips:

- Breng een bezoek aan de steltvissers van Weligama.
- Ga op walvissafari: vanuit Mirissa vertrekken dagelijks boten om dolfijnen en walvissen te spotten. Vooral van december tot april is er een goede kans dat je de potvis-walvis, spinnerdolfijnen en de indrukwekkende blauwvin-walvis ziet. Een bijzondere belevenis!
- Breng een bezoek aan het dichtbijgelegen stadje Galle. Hier valt nog veel te zien uit de koloniale tijd (ca 1600-1800) toen de Nederlanders dachten dat ze heer en meester waren in Sri Lanka. In deze tijd was Galle de belangrijkste havenstad van Sri Lanka. Daarom werd in 1663 door de Nederlanders een groot fort gebouwd, dat tegenwoordig op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat. Ook leuk is een bezichtiging van de Nederduits Gereformeerde "Grote Kerk", je ziet er grafstenen van Nederlanders uit de koloniale tijd.
- Het Sinharaja Forest Reserve staat vanwege haar grote biodiversiteit op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Het park beslaat maar liefst bijna 89 km² en is het grootste en mooiste regenwoud van Sri Lanka. Je vindt er een schat aan planten, bloemen, bomen, dieren, reptielen, vlinders en exotische vogels! Zo komen er maar liefst 830 verschillende inheemse bloemensoorten voor en staat het Forest Reserve bekend om haar kleurrijke exotische vogels. Tijdens de safari maak je onder begeleiding van een gids een trektocht door het regenwoud en zie je ongetwijfeld apen, slangen, vlinders, kleurrijke vogels, medicinale jungleplanten en meer!
- Ga snorkelen, zwemmen, bodyboarden, surfen of boek een duikexcursie via je hotel.
- Breng een bezoekje aan één van de turtle farms aan de kust. Men vangt hier gewonde zeeschildpadden op en verzorgd ze totdat ze weer uitgezet kunnen worden. Vraag na of er zeeschildpadjes zijn die vrijgelaten mogen worden. Je krijgt een emmer met schildpadjes mee die je vervolgens vrij mag laten op het strand, aan de rand van de oceaan.

Serenity Resort (2,8 kg CO₂ voetafdruk)

Dag 15: Mirissa (O)

Vandaag kun je op eigen gelegenheid van de omgeving genieten. Kies voor een relaxdagje of één van de bovengenoemde activiteiten.

Serenity Resort (2,8 kg CO₂ voetafdruk)

Dag 16: van Mirissa Beach naar Colombo (O)

Je reist op eigen gelegenheid naar het treinstation van Mirissa en stapt op de trein naar het vliegveld van Colombo. Hiermee komt er een einde aan een bijzondere reis waar je nog vaak met plezier aan zult denken!

Prijs van deze reis

Aantal reizigers	2-3 personen	4-5 personen	6-9 personen	10-16 personen
Prijs per persoon	€	€	€	€

Toeslag éénpersoonskamers	
Prijs per persoon	€

Toeslag verblijf Kandy tijdens Perahera festival van 16 augustus t/m 26 augustus 2018	
Meerprijs	€ 80 per kamer per nacht

Prijs inclusief

- Al het vervoer in Sri Lanka zoals genoemd in de reisbeschrijving
dag 1: privé-vervoer vliegveld Colombo - hotel Colombo
dag 2: treinvervoer (2^e klasse) hotel Colombo – hotel Kandy
dag 3: fietsen tijdens excursie

- dag 4: privé-vervoer hotel Kandy – hotel Dambulla
- dag 5: fietsen tijdens excursie
- dag 6: privé-vervoer hotel Dambulla – hotel Gal Oya
- dag 8: privé-vervoer hotel Gal Oya – hotel Nallathanniya
- dag 9: privé-vervoer naar startpunt trekking Bogawantalawa
- dag 10: kano's tijdens excursie
- dag 12: privé-vervoer Duwili Ella falls – camp Udawalawe National Park
- dag 13: jeep tijdens safari
- dag 13: privé-vervoer camp Udawalawe National Park – camp Rekawa
- dag 14: privé-vervoer camp Rekawa – hotel Mirissa
- dag 16: treinvervoer (2^e klasse) Mirissa – vliegveld Colombo
- Alle overnachtingen van dag 1 t/m 15 in hotels/guesthouses/lodge's/camp zoals genoemd of gelijkwaardig en tent tijdens (deel) trektocht op basis van twee- en driepersoonskamers/tent
- Alle maaltijden zoals genoemd in de reisbeschrijving (O=ontbijt L=lunch D=diner)
- Redelijk Engelssprekende chauffeur van dag 4 tot dag 14
- Engelssprekende gidsen tijdens de safari's
- Engelssprekende gids tijdens trekking
- Alle excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving
- Alle safari's zoals genoemd in de reisbeschrijving
- Tijdens de hele reis lokale Engelssprekende reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon)
- Garantie SGR
- Garantie Calamiteitenfonds

Prijs exclusief

- Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, fooi, wassen kleding, overige maaltijden, etc.)
- Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten- en reisverzekering)
- Boekingskosten à € 25,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds)
- Internationale vluchten
- Visum Sri Lanka
- Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder 'prijs inclusief'

Onze reisbestemmingen liggen buiten de 'westerse wereld', zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis. Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn. Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder ruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapotgaan of een binnenlandse vlucht heeft vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding.

Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe.

